



Fy vad vi är bra!



För att travestera vad de nyblivna studenterna skriker ut från sina lövade ekipage.

Snart har vi lyckats att helt såga av grenen vi sitter på. Fallet blir hårt, undrar hur många som överlever?

Isommar har jag blivit varse att insekterna nästan helt försvunnit. Varken flugor, myggor eller getingar är lika talrika som tidigare. Fick det bekräftat när jag läste att redan på 1990-talet hade insekterna minskat med 75 procent!! Det är skrämmande. Jaja, men då försvinner väl skadeinsekterna också, det är väl bra. Vad fasen betyder lite insekter?

Om insekterna försvinner blir det problem med pollineringen och fåglar och en del andra djur får ingen mat och då försvinner de också. Fåglarna brukar annars hålla nere skadeinsekterna. Något som Mao fick lära sig den hårda vägen när han givit order om att alla kineser skulle bege sig ut och slå ihjäl allt som var bevingat. Då tog skadeinsekterna över och skördarna uteblev.

Vi övriga är lika okunniga som Mao var. När man ser i lite historiskt perspektiv har vi lyckats bra senaste århundradet i att tillfoga klotet irreparabel skada. Egentligen började det hela i och med att vi "upptäckte oljan" och blev urbana i stället för att förlita oss på jordbruks-samhället.

Nu tycks vi ha kommit till vägs ände. Bruket av de fossila bränslena har skapat nya problem. Klotet kan inte förse oss med vad vi behöver i den takt som vi önskar. Dessutom hjälper vi hela tiden till så att utvecklingen ska gå åt fel håll.

På 1800-talet hade vi nästan utrotat valarna i vår jakt på den sortens "olja". Nu har valarna trots allt lyckats återhämta sig så det dröjer nog inte länge förrän något ljushuvud kommer på att vi kan utnyttja dem igen.

Nu i Putin-krigets energikris börjar man använda kol i större utsträckning och startar upp kärnkraftverk fast det påverkar miljön till det sämre. Isarna smälter fortare. Översvämningsriskerna ökar. Likaså blir ovädren våldsammare och naturkatastroferna fler. På vissa ställen breder torkan ut sig. Vattenvägar förlorar sin förmåga som vägar. Dricksvattnet dunstar bort. Våra avsaltningssystem gör så att havet blir än saltare. Den effektiva skogsavverkningen har gjort det omöjligt för återplanterade träd att överleva. Monokulturer och stordrift har gjort oss sårbarare. Haven är utfiskade och förgiftade. Fasen vad effektiva vi är när vi vill. Vi har förvandlats till dyngbaggar allihop. Vi rullar ett klot av skit framför oss. Det blir bara större och större. Snart orkar vi inte rubba det. Vid nästa lilla uppförsbacke rullar det tillbaka och krossar oss. *Adjö du sköna värld ...*



PS Fundera en gång till innan du slår ihjäl getingen som bara vill ha en slurk av ditt saftglas.

Inger Klintberg Danielsson 22-09-21