



Vårt slösaktiga liv

Efter fyra veckor med ytterst spartanskt lantliv i torpet tror jag att jag är beredd för en krissituation.

Det är rent av så att jag tycker ALLA borde tillbringa en tid med enkla vanor för att få en annan syn på tillvaron. Ta bara en sån sak som vattnet. I vår del av världen slösas det ohyggligt med vattnet. Det är en alltför billig vara.

Många tycker kanske att det spelar ingen roll om just jag gör som jag vill, jag är ju bara en person och det gör varken från eller till. Om varje människa har den inställningen blir det något annat.

Måste man duscha både morgon och kväll? Diska under rinnande vatten? Köra diskmaskinen innan den är full? Köra tvättmaskinen för minsta lilla fläck? Spola ner den använda pappersnäsduken med åtta liter dricksvatten i toaletten? Låta vattenspridaren stå på hela dagen på sin lilla trädgårdsplätt?

Jag minns en episod när jag var ung nyutbildad ingenjör och hade en roll som kontaktman mellan verkstad och konstruktionskontor. På den tiden fanns inga lunchrum med kylskåp, frys och mikrougn. På vägen ut till verkstaden passerade jag en vattenpost med tillhörande ho. Varje dag låg där en ölflaska i hon och så stod vattnet på med "full stril" för att kyla denna ensamma pava. Ölen skulle någon av verkstadsmännen dricka till sin lunchlåda och då skulle den vara kall. Undrar just hur mycket vatten det gick åt att hålla den flaskan kyld under fyra timmar? Vilken egoistisk idiot. Ett exempel på vad en dumskalle kan åstadkomma. Tilläggas kan att varje gång jag såg detta skruvade jag av vattnet, på pin tji.



Vilken väsensskillnad det är på levnadssättet idag mot när jag var barn. Så säger i och för sig varje generation, men just nu måste man erkänna att vi lever i ett maximerat slösaktigt konsumtionssamhälle. Och vi har gjort det rätt länge i förtröstan att så kan vi hålla på i all evighet. Det är normalt, det är så det ska vara. Maten är förhållandevis billigare nu än den var på åttiotalet, ändå gnälls det. Inflationen har länge varit näst intill obefintlig. Riksbankchefen ville ha upp den till två procent. Nu har den blivit betydligt högre än han önskade. Han hade inte räknat med Putin-effekten.

Häromdagen lyssnade jag på ett radioprogram där Lotta Lundgren blev tillfrågad om tips på vad man kan göra för att klara hushållskassan. Hon ställde frågan; måste vi äta två lagade måltider med kött per dag? Förr åt man ett ordentligt mål och så något lättare vid de övriga måltiderna. Hon sa också att det är bättre att laga enkel mat själv än att äta processad mat med tillsatser som inte tillför något annat än gör varan billig och mer lönsam för producenten.

Det är dags att lära sig det man missade i skolan i form av baskunskaper i hushållslära och matematik. Det är inte svårt att laga lite mat från grunden. Man kan "äta efter säsong" även i våra dagar. Och man kan byta ut det stora glaset CocaCola mot vatten till maten. Har man bara tjugotusen att röra sig med per månad kan man inte konsumera för femtio.

Inger Klintberg Danielsson 22-08-24