



Tänka till... prioritera... och agera

Att vara sommatorpare har sina sidor då tiden inte vill räcka till. I år blev det en chockartad upplevelse vid första stugbesöket. Det där snöovädret i början av april hade ställt till en makalös förödelse på tomten. Praktiskt taget all växtlighet hade drabbats. Vi begrep direkt att det skulle bli ett hårt arbete att röja upp. Jag har inte blivit yngre och åren tar ut sin rätt liksom en och annan krämpa man drabbas av ju äldre man blir. Tur att dottern med make kan hjälpa till och det har de verkligen gjort. Men i år räckte varken tid eller ansträngningar till att "få ordning på torpet".

Det var alldeles för varmt tidvis under den här sommaren, så pass att man önskade att vädret skulle bli både svalare och blötare. Ändå kom hösten lite för fort och överraskade med kyla och kalla vindar. Sommarmånaderna försvann för hastigt. Värmen gjorde oss orkeslösa och vi hann inte med det vi ville. Så röjningen blir nog inte färdig i år. Det andra vi tänkt göra får skjutas upp på obestämd tid. Vem vet hur nästa sommar blir. Kanske får vi flera tropiska oväder och mer att röja.

Det är nog fler än jag som känner att vi "trampar vatten för att hålla oss flytande" och försöker lösa de dagliga problemen "ad hoc" samtidigt som vi oroar oss för världsläget, matpriserna, elkostnaden, den annalkande vintern och allt det där på göra-listan som inte hinns med.

Råkade zappa in TV:s kanal två för några dagar sedan. Det pågick ett Forum-program med en återblick från årets Almedalsvecka. Vår

ÖB, Micael Bydén, pratade om vår försvarsberedskap tillsammans med MSB:s, sedan december 2021, nya generaldirektör och Stockholms läns landshövding. Bydén vet vad han pratar om, han är rakt på sak och säger vad han tycker. Precis rätt man på sin post. Tänk om fler vore av samma kaliber.

Det han pratade om hänger också ihop med tidsbrist kan man säga. Läget för vårt försvar är tämligen prekärt. Ända sedan 1968 års försvarsbeslut har vårt lands försvar nedmonterats bit för bit. Under Göran Perssons tid som statsminister gjordes drastiska nedskärningar, sedan tog Fredrik Reinfeldt över och minskade ner det ytterligare. Som exempel är den värnpliktiga åldersklassen nu bara 1/10 av vad den tidigare var.

Det är i och för sig bra att de tänkte att världen var god och några krig skulle aldrig mer förekomma som de sa. Men är man statsminister och ska ansvara för ett lands väl och ve får man inte vara hur godtrogen och naiv som helst. Vi, allmänheten i Sverige, är inte ett dugg bättre. Inte många begriper att det ankommer på oss var och en att ta ansvar och se till att landet fungerar "om kriget kommer". Invaggade i övertygelsen att allt är nog ok, det finns nog nån annan som fixar det hela om det kniper till, vi väntar och ser. Det är just det som är problemet, det går inte att "vänta och se" längre. *Nu är det ... tänka till ... prioritera ... och agera som gäller.*

Inger Klintberg Danielsson 22-09-28