

Ingers tankar



Hur ska det gå för skogen?

Den allra minsta och näpnaste blomman i skogen är linnéan (*Linnaea borealis*), namngiven efter Carl von Linné, botanikern som skulle bli världskänd och vara en av de första att sätta Sverige på världskartan. Han anade kanske att den skira blomman var en raritet och därför fick den bära hans namn. Den hittas inte var som helst, den föredrar gamla skogar som inte störts av avverkning. Jag vet var den har funnits i den skog jag brukar vandra i, vid mitt sommarhus. Senaste året har stora delar av den skogen huggits ner så förutsättningarna för att jag ska se den väna blomman igen är nog obefintliga.

Kanske läste ni en text här på bloggen för någon vecka sedan, den handlade om våra gammelskogars riskabla tillvaro. Det var en studie av forskare från Lunds och Umeå universitet. Den enda kvarvarande naturliga gamla skog vi nu har, kan vara helt borta om femtio år. Det är den skog

som är mest värdefull för arternas bevarande. Om femtio år finns inte jag och behöver vara ledsen för att närmiljön är oigenkännlig.

Femtio år går fort. För femtio år sedan blev jag mamma. Min dotter har upplevt den riktiga gammelskogen med dess mossiga stenar, kullfallna träd, lavar, blåbär, odon och lingon. Snåren med skogshallon. Mångfalden av svampar. De stora myrstackarna. Stigarna som trampats upp av människor och djur. Bäckar och kärr. Ormbunkarnas sirlighet och skogsstjärnans vitaste vitt. Hon har stiftat bekantskap med de flesta av skogens djur.

Mitt barnbarn håller som bäst på och upplever detsamma i vår krympande torpskog. Vem vet hur länge den skogen finns kvar?



fortsättning ↘

B Ingers tankar



Vi i vår del av världen klandrar dem som bor i regnskogsområden för att de huggar ner sina urskogar, men vi är inte mycket bättre. De vill ha mark till odling och boskapskötsel, vår skog ger massa till papper och emballage, virke till byggnation och snickeri och produktion av biobränsle. Trots en viss återplantering har inte Sverige ett hållbart skogsbruk. Om ny skog inte hinner ersätta den som huggits ner blir resultatet att mängden koldioxid i atmosfären ökar.

NÅGRA FAKTA

- De fem skogrikaste länderna är Ryssland, Brasilien, Kanada, USA och Kina. Tillsammans har de mer än hälften av världens skogsmark.
- Microsoft-grundaren Bill Gates har i tysthet köpt upp så mycket mark att han nu är USA:s största privata ägare av jordbruksmark.
- I en allt varmare värld ökar risken för stora skogsbränder. De senaste åren har förödande bränder grasserat i många delar av världen och försatt oss i en ond cirkel.



Till sist, ett par kinesiska ordspråk, som lyder:

**Det bästa tillfället att plantera ett träd var för tjugo år sedan, det näst bästa är nu
och
Den som planterat ett träd har inte levt förgäves.**

Inger Klintberg Danielsson 22-11-30

