



Elake Putte har fått en genial idé

Det senaste skrämselfricket från Ryssland är att de hotar med att ta kål på satelliter, främst USA:s och deras allierades för att på så sätt bekriга dessa länder. Elake Putte har också tid att komma med goda råd till Irans mullor hur de ska handskas med den aktuella proteströrelsen. Ryssland vet hur man effektivt sätter stopp för demokratiprocesser, vänd er med förtroende till dem om ni har problem i den vägen. Referenser lämnas bland annat av Bashar al-Assad som fått Rysslands (och Irans) hjälp att ta död på stora delar av sin befolkning.

Samtidigt som Putte just nu säger att han inte avser att använda kärnvapen har Ryssland inlett en stor kärnvapenövning i Barents hav utanför Kolahalvön. Elake Putte sänder hela tiden ut olika hot. Kanske tror han att han kan sätta världen i gungning. på så sätt. Han har ordnat så Ryssland ses som världens paria, vill han ens ändra på detta faktum.

Ibotten är elake Putte desperat för att världen inte vill veta av honom. Hans kommunikationssvårigheter tillsammans med hans skeva verklig-hetsuppfattning har försatt honom i den rådande situationen. Många har refererat till Hjalmar Söderbergs "Doktor Glas" för att förklara den ryske ledarens agerande.

"Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själ-en ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst."

Såg att det är oroligt i Nigeria också. Amerikanska diplomater och andra åker hem pga läget. Den afrikanska kontinenten har sedan länge indoktrinerats av Ryssland med krigisk experthjälp, vapen, propaganda och utlåning av Wagner-gruppen till vissa afrikanska potentater som vill styra med hjälp av våld. Till och med de allra yngsta barnen har man från ryskt håll tänkt på och visat filmer för om hur "snäll den ryska björnen är" och hur elaka alla andra djur (läs; övriga länder) är.

Vid den senaste omröstningen i FN syntes det klart var Afrika har sina sympatier. Att det nu är den ryska björnen som fixat så hungersnöden står ännu mer för dörren i många av Afrikas länder är det nog tveksamt att dess invånare begriper eller vill förstå.

