

Ingers tankar



Så ser världen ut idag

Sista veckorna i januari blev det så tydligt för mig hur olika människor uppfattar det som Trump uttalar sig om.

Många personer, oftast män, bagatelliserar det hela och säger att vi inte ska ta det bokstavligt vad som hoppar ur munnen på den nye presidenten och det är bara hans förhandlingssätt.

Andra säger att det är en genomtänkt strategi av Trump för att få igenom sin vilja. Samma taktik användes med framgång av Hitler.

Världens största ö, Grönland, är sedan Trumps förra ämbetsperiod, något som han vill att USA ska råda över. Under 1700-talet tog danskarna makten över ön. Sedan dröjde det till 50-talet innan ön övergick från att vara en dansk koloni till att det blev ett län, amt i Danmark.

Från 1979 har Grönland i princip självstyre. Likt hur överhögheten i vårt land behandlat samerna illa har även grönländarna fått utstå

liknande behandling av danskarna. Frågan nu är om grönländarna vill bli koloniserade igen av en stormakt, få sitt land exploaterat av riskkapitalister, naturresurserna tömda och utnyttjade av ett främmande land.

Till sist kanske hamna i något reservat och leva på nåder av det stora landet. USA har god erfarenhet av hur man tar kål på en ursprungsbefolkning.

Mänskligheten, som vi känner den, har hunnit till 2000-talet enligt vår tideräkning. Men vi har en mångtusenårig historia av krig och konflikter. Ändå har vi inte lärt oss något.

Män med storhetsvansinne dyker ständigt upp och lyckas genomföra sina dårskaper med stöd av allmänheten. Makthavare runt jordens alla hörn roar sig på sina undersåtars bekostnad. Med sina utspel får de miljarderna människor att springa än hit än dit som en uppskrämd hönsflock.

Ingers tankar



För Grönlands del så är både Ryssland och Kina också intresserade av att ta över ön. Den har ett oerhört viktigt strategiskt läge. Så just nu är det tre maktblock som passar på varandra, alla efter mottot Störst går först. Låt oss se hur världen ser ut idag

Ryssland

Sedan 2014 krigar Ryssland mot Ukraina i akt och mening att utplåna landet. Så länge jorden består kommer många länder att regelbundet utsättas för Rysslands medeltida sätt att se på sin omvärld.

Ryssland, en nation som bygger sin existens på krig och förtryck, lögn och historieförvanskning, förringande av den enskilda individens värde och despotens oinskränkta makt.

Jordens till ytan största land, rätt glest befolkat med en folkmängd på runt 145 miljoner. Ett land som säger sig vara hotat från omvärlden i väst.

Kina

Längre österut ligger Kina, nummer två storleksmässigt till ytan och med en krympande befolkning som är ungefär tio gånger så stor som Rysslands, 1,4 miljarder.

Kina är Rysslands allierade men dess ledare navigerar aningen försiktigare i sitt agerande väl medveten om att landets välstånd helt vilar på dess omfattande handel med övriga världen.

Indien

Mellan Ryssland och Kina ligger Indien som precis gått om Kina befolkningsmässigt och har

drygt 1,4 miljarder invånare.

Indiens största strategiska partner är Ryssland följt av USA, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Japan. Påstås vara världens största demokrati.

Ett jätteland med mycket stora klasskillnader. Supermodernt å ena sidan och med otroligt många fattiga i andra änden.

USA och Kanada

I väster finns USA, på fjärde plats storleksmässigt och med runt 335 miljoner invånare. Norr om USA ligger förbundsstaten Kanada som är femma storleksmässigt men bara har runt 40 miljoner invånare.

Det är den brittiska monarken, Charles III, som är Kanadas statschef, representerad i Kanada av en generalguvernör.

På den nordamerikanska kontinenten koloniserades Kanada redan på 1500-talet, liksom Amerika. Både briter och fransmän ville ta över i båda regionerna.

Ursprungsbefolkningen, indianerna, minskade snabbt i antal genom européernas sjukdomar och deras expansion.

På 1700-talet besegrade briterna fransmännen i regionen Kanada och 1867 beslöt brittiska parlamentet att delar av Kanada skulle bilda en förbundsstat till Storbritannien med ett eget parlament. En stat som växte med flera provinser över tid.

Efter frihetskriget i Amerika utropades USA 1776 som självständigt från Storbritannien. Då





var det tretton kolonier som gick samman, nu har USA femtio delstater.

Columbus sägs ha varit den förste att sätta foten på den nordamerikanska kontinenten, men nu vet vi att vikingarna med stor säkerhet var där långt före honom.

2025 kommer nyval att hållas i Kanada då dess sittande premiärminister meddelat sin avgång. Även Kanada ligger i Trumps intressesfär.

EU och Europa

Den så kallade gamla världen, Europa, består av 44 länder och har cirka 745 miljoner invånare. Geografiskt räknas vissa delar av Ryssland till Europa och vissa delar till Asien.

27 länder ingår i Europeiska Unionen (EU), dock inte Storbritannien, Schweiz, Norge eller Island. Följande länder är inte heller med i EU: Ryssland, Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Serbien, Ukraina, Andorra, Lichtenstein eller San Marino.

Konstruktionen EU är en nagel i ögat på i synnerhet Trump, men även Putin har fått det besvärligare att tillskansa sig makt över Europas små länder.

Samarbetet i Europa är komplext, genom EU och Schengenavtalet. Var och en begriper att det inte kan vara lätt att sammanjämka så många olika länder.

Övriga världen

Enligt FN finns det totalt 195 självständiga stater i världen. Om man inräknar de stater som har begränsad självständighet blir totala antalet länder 246.

Afrika, jordens näst största kontinent har en beräknad folkmängd 2025 på 1,5 miljarder och är det område som ökar hastigast i befolknings-tillväxt.

Det är också den kontinent som fortfarande ses som ett område där andra länder kan berika sig. Och det gör de.

Samexistensen

Trots alla ingångna unioner, tillfälliga partnerskap, allianser, överenskommelser och globala organ gnisslar samlivet betänkligt mellan jordens alla länder. Det är ett rivande och slitande om resurserna. Klotets i särklass vidrigaste varelse, människan, gör hela tiden sitt bästa för att skapa ett helvete på den lilla blå planeten.

Anno 2025 är det härliga tider, strålande tider. Alla krigen gör att miljarderna rullar in och rullar ut och gör en liten elit ännu omåttligt rikare. Krig är Big Business!

Några imperialistiska galenpannor gör sitt yttersta helt öppet, andra jobbar i det fördolda i samma syfte. Även Sverige är med och köper upp landområden i fattiga länder.

I hägnet av bistånd kan man ge bidrag till riskkapitalister att slå sig ner i utsatta regioner och ta hand om merparten av vad etableringen ger.

Just nu tycks stridisarna vara de som helt intagit scenen. Med den nyttillträdde styresmannen i USA ser det ut som om huggsexan ska eskalera i stället för att lugna ner sig. Det är verkligen ett chicken race mot undergången för mänskligheten

Aldrig i krigshistorien har så många haft så få att tacka för så mycket elände som just nu.

