

Hur kunde det hända

Ett vansinnesdåd har begåtts i Sverige. En skolskjutning liknande de som förekommer i USA. Är det någon som är förvånad? I en tid där alla möjliga avarter av mänskligt beteende kan leva sitt eget liv i skydd av parallellsamhället på internet.

I en värld där våldet breder ut sig okontrollerat. I en tid där den kriminella världen förklarar krig mot det öppna samhället. I ett samhälle där *vanligt folk* begagnar sig av den kriminella världens tjänster.

I vårt samhälle där den psykologiska omvårdnaden är bristfällig, där det finns stora problem i olika befolkningsgrupper, i familjer, bland dem som inte klarar av ensamlivet.

Ett samhälle där det skylls på bristande föräldraskap och dåliga skolor för att barn i Sverige lockas till den kriminella världen för att få mening i sin tillvaro. Ett samhälle där det ofta är allt för långt mellan hjärta och hjärta.

Det här läget är inget som uppstått över en natt, det är resultat av ett längre förlopp i stil med experimentet med grodan som lät sig kokas till döds i det allt varmare vattnet.

Förändring av värderingar har skett över tid. Okritiskt har folk lyssnat på påbud om *att tänka på sig själv, ta för sig*, konkurrera och konsumera. Lydigt anammade vi att bli nyttiga idioter för dem som ville berika sig på den stora massan.

Underhållning baserad på sex och våld där gränserna för det acceptabla hela tiden flyttats fram. En tillvaro där sociala medier format en befolknings värderingar, göranden och låtanden.

Lyckan utmålats i termer av maximering av allt. En lyckad person måste kunna svara upp mot det som är normen. En del har tjänat storkovan på sitt boende, andra fixade inte lånekarusellen.

Livet ska vara en ständig fest. Resor, sprit, narkotika. Jag, jag, jag! Större, mera, oftare! Framgång endast mätt i tillväxt. Några oövertänkta politiska beslut, följt av splittring, polarisering, *avdemokratisering*, uppflammande miljömedvetenhet följt av återgång till *the same procedure as usual* då man upptäckt att det inte är helt gratis att få bättre miljö och överlevnadsmöjligheter. Så snabba kast i tillvaron.

I den här världen blir fler och fler marginaliserade. Isolation, utanförskap och ensidig påverkan från olämpligt håll kan skapa monster. Personer kan i ostördhet utvecklas till samhällsbomber.

En representant för Fryshuset uttalade sig och sa att det här kan komma att upprepas. Låt oss hoppas att han har fel. Kanske kan det vidriga våldsdådet bli signalen till ett uppvaknande för oss alla och insikt om var och ens delaktighet.