



Spelet kan börja

Elefanten är igång! På två veckor har han visat att han **INTE** är den rätte flockledaren. Han har visat upp att han är en usel statsman på alla tänkbara sätt.

Tondöv, odiplomatisk, känslokall, våldsbenägen, hämndlysten, maktgalen, girig, svekfull, splittrande, korrupt, i avsaknad av konsekvenstänk och, som det verkar, med begränsad tankeförmåga.

Här behövs inga hundra dagar innan den nye presidenten kan utvärderas. Alla visste redan redan vad han var för typ, ändå kunde han tillskansa sig makten över USA.

Märkligt. Men kanske inte ändå. Snarare ett tecken på att världen förändrats till det sämre, blivit hårdare och svårare att leva i för den lilla människan som vill ha enkla lösningar och någon att hålla i handen.

Efter valet har Trumps valkampanj analyserats och nagelfarits i grunden. Det har konstaterats att han bara ägnade cirka tio procent åt att tala om politiska frågor. Resten var något annat.

En svada med ett starkt begränsat ordförråd som mest innehöll invektiv. Med hjälp av den lyckades han få aningen över hälften av de röstberättigade som infann sig i vallokalerna på sin sida.

Så kan det gå när inte haspen är på och utvecklingen länge fått gå åt fel håll.

Symptomatiskt fick vi se hur storföretag och miljardavlödade direktörer runt om i världen gjorde vågen och la sig platt inför **Den Store** och skyndsamt lämnade fram sina offergåvor med sikte på framtida gentjänster. Det har varit ett fjäskande och lismande utan like.

Omvärldens olika politiska ledare har sett på med skräckblandad förvåning. Ingen enda tycktes våga, att som det lilla barnet i sagan, säga **Men han är ju naken**.

Nu har ridån dragits åt sidan och spelet har börjat.