

Ingers tankar



Foto: Ingemar Lindewall/Kungl. Hovstaterna.

Konsten att säga rätt

Jag tycker lite synd om Kungen. Hur går det egentligen till i hans familj? Han fick tydligen inte veta namnen på sitt nyaste barnbarn förrän skriftligt strax före den konselj då han skulle offentliggöra dem.

Att Carl XVI Gustaf är dyslektiker, det vet nog hela svenska folket. De som är dyslektiker ser fel på bokstäver och blandar om dem har vi fått veta. Kungen är nog kapabel att memorera fyra svenska flicknamn utan att ha dem på papper.

Vår monark har nog inte problem med minnet än. För om så vore borde han kanske fundera på att lämna över till sin kompetenta dotter. Hon lär också ha dyslexi, men det har hittills inte märkts när hon uppträtt offentligt.

Vår statsminister fick beröm för ett av sina tal i samband med det vidriga dådet i Örebro. Det är bra att vårt lands högsta representanter vet att uttrycka sig.

Statsministern uttryckte sig inte särskilt väl direkt efter det hemska dådet då han sa: **Att vi inte har kontroll över våldsvågen är alldeles uppenbart.** Inte något lyckat uttalande.

Sverige bilden utomlands har blivit solkad av flera politiker mord, terroråd och missförstånd om vårt lands system och lagar. Drottning Silvia uttryckte sig bättre när hon sa **Vart har vårt fina Sverige tagit vägen?**

Illdådet i Örebro har givetvis satt press på regeringen, något måste de göra för att visa sig handlingskraftiga. Synd att de verkar ha börjat i fel ände.

En av de åtgärder som annonserats för att komma tillrätta med det ökade våldet är att begränsa tillgången av vissa vapen. Det skapade direkt missämja inom ett av regeringspartierna då SD motsätter sig detta.

Nu har Richard Jomshof lämnat sin post som ordförande för riksdagens justitieutskott. Just SD har varit väldigt tysta under den här svåra veckan.

Problemet med den islamkritiske demonstranten Salwan Momika som lindade in koranen i bacon, brände den och upprepade gånger ställde till det för Sverige, särskilt i den islamska världen, fick ett abrupt slut då någon sköt honom mitt under en livesändning han hade på sin balkong. Nu blir det hans kompanjon Salwan Najem som ensam får stå åtalad för hets mot folkgrupp.

Hur ett fint tal kan utformas fick vi höra efter att den tysta minuten hållits, tisdagen 11 februari. I Örebro läste en kvinna upp ett tal eller snarare en dikt som verkade bestå av en rad olika meningar som sagts eller skrivits om illdådet. Det blev så fint.