

Ingers tankar



Om krisen eller kriget kommer

2025 lär inte bli ett år att jubla åt. Alla jubileum som vi skulle kunna glädjas åt att fira, överskuggas nu av en allt hotfullare situation.

Den chockerande insikten att Putins dröm uppfyllts av att **VÄST** brutits sönder och försvagats. Vem tror att det krigiska landet Ryssland skulle fira sin stora seger i andra världskriget med att ingå en **SNÄLL** fred med Ukraina, den är mer än lovligt naiv.

Nu när Sverige är medlem i Nato är vi skyldiga att fullt ut göra det som åläggs oss där. Situationen är oerhört knepig då USA plötsligt gått över till **FIENDESIDAN**.

Nato är därmed oskadliggjort i så måtto att det får svårt att göra något alls, hur det än blir på den **VÄSTLIGA** sidan. FN är i dagsläget inget att luta sig emot.

Den stora jätten i öst, Kina, har vaknat till och säger att man är beredd på alla sorters krig. Lå-

ter illavarslande. Plötsligt ser det ut som att lilla Europa är omgivet av fiender på tre håll. Är det tänkt att vår del av världen åter ska vara skådeplats för ett stort krig?

Fredsprojektet EU med alla killar med is i magen, vad kan de göra nu? Vad vill de göra? Vad vågar de göra? Kanske väljer de **BUSINESS AS USUAL** och offerar Ukraina.

Då blir det som under andra världskriget efter Chamberlains misslyckade freds försök. Ryssland har fått fria händer att fortsätta, USA kan tillskansa sig de länder de vill ha, Kina förser sig på sin kant. Och Europa får än en gång genomlida krigets fador.

Men den här gången är vi betydligt sårbarare och okunnigare än vi var förra gången. Den arbetande generationen vet knappt något om andra världskriget. Den lilla skara som kanske sitter inne med erfarenheter är närmare hundra och redan uträknade av samhället.

Ingers tankar



Vår digitala värld är lätt att knäcka, i synnerhet med en sån som Musk bakom fiendelinjerna. Ingenting fungerar om det digitala fallerar. Inte heller vårt **just-in-time**-samhälle.

När det blir stopp på leveranserna blir det **STOPP**. Det finns inga lager. Outsourcningen av företag gör också att vi inte har kvar egna produktionsmöjligheter.

Någon satsning på egen försörjning genom god lantbrukspolitik har vi inte heller att lita till. De stackars fåtaliga lantbrukare som ännu finns kommer knappast att kunna hålla Sverige flytande.

Vad händer med befolkningen när de inte får sina paket i jämn ström, när musiken tystnar i lurarna, när möjligheten till att spela på nätet på

olika sätt försvinner och de vanliga kontaktmöjligheterna likaså.

Vårt postsystem existerar knappt. Batteritillverkningen fungerar knappt och i en krigssituation blir det ännu värre.

Det gamla telenätet är borta. Knappt några har kontanter att betala med.

MSB får nog börja från nolläge när det gäller att se till att vår befolkning lär sig det som är nödvändigt. Den lilla gula broschyren har sina klara brister på den fronten.

Svenskens första insats blir väl att rusa iväg och köpa på sig så mycket toapapper som möjligt.



Inger Klintberg Danielsson 25-03-26