

Ingers tankar



Nattligt brus

Hade svårt att sova häromnatten på grund av en jobbig luftvägsinfektion. Då brukar jag lyssna på radion. Nu råkade jag höra lördagsintervjun i P1 (inspelad 10 januari). Maken till intetsägande uttalanden har jag nog aldrig hört tidigare. Vår nye överbefälhavare Michael Claesson intervjuades av Katarina von Arndt om det rådande världsläget.

Första frågan som infinner sig är: Varför i hela friden gör man en intervju med en person som i sin roll är belagd med förbud att ha några som helst åsikter.

Det är väldigt kontraproduktivt när det gäller att lugna allmänheten i en osäker tid. Överbefälhavaren lyckades under sina trettio minuter få lyssnaren att tro att det är normalt med Trumps uttalanden, att han, ÖB, ska ta itu med att försöka göra något av de blygsamma medel som

står till buds försvarsmässigt för vårt land, att man inte vet vem/vilka som står bakom sabotagen mot infrastrukturen på Östersjöns botten och att det är så besvärligt med ryktesspridningen på nätet.

Efter mycket hummanden, stammanden ... att, att, att och ordrika meningar mynnade de flesta frågorna ut i ett **Goddag yxskaft**. Kändes inte som han svarade på en enda fråga.

Innan ens Trump svurits in i sin presidentroll verkar de flesta offentliga personer som har någon form av makt i olika länder ligga platt på sina bönemattor riktade mot Washington.

I USA har tidningarna redan infört censur i sina egna organ. Ingenting får provocera den lättstötta elefanten. Alla är rädda för repressalier om de säger något som kan reta upp Den Store.

Ingers tankar



Lilla Danmark är berett att låta USA ställa upp sina vapen på Grönland. Att hela Skandinavien kan bli passagen där bomberna ska färdas mot sina mål är av underordnad betydelse.

Är det tänkt att 80 årsfirandet av freden efter andra världskriget ska begås genom ett nytt ännu värre krig? Några välriktade raketer kan koppla bort all datatrafik och stänga ner hela jorden. En kärnvapenbärande raket till månen kan säkert rubba den ur sitt lopp och ge verkningar över oöverskådlig tid för oss jordbor.

Vore det inte bättre med en global fredsrörelse, omstrukturering av Förenta Nationerna där de länder som visat sitt mest krigiska ansikte plockas bort från säkerhetsrådet. Inga särskilda veton ska få förekomma.

Atomvapnen reduceras, tas bort, deras laddningar omvandlas till elektrisk energi.

Klassens bråkstake, masken Musk kan ta sina kompisar, inklusive Trump, och flytta till Mars. Där får han svårare att ställa till oreda på lilla Tellus.



AI-genererad bild.

Inger Klintberg Danielsson 25-01-20