

# Ingers tankar



**J**ulen är över. Julstrumpan hänger slankig och tom på ena stolsryggen. Nästan alla hembakta kakor är uppätta, men det finns lite kvar av den hemgjorda julkonfekten, den var väldigt riklig. Godast var äppelmarmeladen på våra egna äpplen. Julmaten har tagits väl omhand och ätits upp.

Vi har haft den varmaste julen någonsin, en dag var det tio plusgrader. Barnbarnet har varit på fyra dagars kurs i simhopp i mellandagarna. Har haft lunchlåda med sig, men ändå kommit hem hungrig som en varg.

Hon är nöjd efter att ha klarat att dyka från **trean**. Hennes bästa klapp var Lego-byggsatsen som kan bli en säl, en kanin eller en papegoja. Även robotkatten blev uppskattad, den kan göra en massa saker.

**Och vi har tittat på tv**, bland annat den nya versionen av **Ronja Rövardotter**. Den är betydligt mörkare än den förra filmen. Den nya är mer realistisk och det är inte fel. Förstår att man måste hitta på nya vinklingar. Det är så det går till.

Johan Ulveson har tagit över Allan Edwalls roll som Skalle-Per och gör den minst lika bra. I sin helhet ska det bli tolv avsnitt så det har nog gjorts många tillägg till Astrid Lindgrens ursprungliga text.

Rollbesättningen är gjord med omsorg. Mattis-figuren är märkvärdigt lik Börje Ahlstedts. Karaktärerna i de båda rövarbanden i Mattisborgen kunde man gjort mer av. Nu får man vänta till 24 oktober 2025 på del 2. Antagligen sänds den delen nästa jul, då har vi nog glömt del 1.

**Vi såg också** den nya tv-serien **Whiskey on the Rocks** som visades under juldagarna. Den var riktigt rolig om än lite grovkornig här och där. Extra roligt var det när man tänkte på vad Putin skulle känna om han visste att vi skrattade så gott åt forna Sovjetunionen som är hans idealsamhälle.

Och att vi också kan skratta åt vårt eget samhälles tillkortakommanden, så som man kan i en demokrati, det är väl en okänd företeelse för Putin. Rolf Lassgård spelar Thorbjörn Fälldin, en piprökande antihjälte som verkar vara den ende förnuftige i persongalleriet.

**Ännu mer tv-tittande** blev det då vi kollade på engelska serien **Wolf Hall** från 2015. Serien som blivit så uppskattad av både tittare och kritiker och belönats med flera priser.

I februari 2023 kom besked att BBC skulle beställa en fortsättning på serien, baserad på Hilary Mantels tredje bok, *The Mirror and the Light*. Så nu kan vi titta på både säsong 1 och säsong 2 på Svt Play, vardera har sex avsnitt.

Det är en riktigt bra serie. De tre böckerna som serien är baserad på är ännu bättre. Jesper Högröm som gjort den svenska översättningen är värd en särskild eloge.

**Så var det nyårsafton** med sina hållpunkter, god mat – igen, bubbligt vin och fyrverkerier. Nu har det oskrivna bladet som är 2025 rullat upp sig för oss. De rader i Tennysons Nyårsklockan jag då helst vill ska slå in är:

*Ring hatet ut emellan rik och arm  
och ring försoning in till jordens släkten.*

Inger Klintberg Danielsson 25-01-02