



## Äldre dams funderingar

**D**et kan bli EU:s upplösning om inte EU och dess länder i Nato kommer överens och vill satsa lika mycket på försvaret, och om det bara är några få länder som kan tänka sig ställa upp med soldater i fredsbevarande tjänst.

Polen har redan sagt ifrån om att skicka soldater till Ukraina. Ungern lär inte ställa upp och inte heller Italien. Både EU respektive Nato har för spretiga särintressen för att de lätt ska kunna jämkas ihop till enade krafter.

**EU PRO PAX** – EU för fred – tycker jag annars vore ett lämpligt namn på en europeisk fredsbevarande styrka.

**Ryssland, Kina, Iran, Israel** och även USA är länder som vill expandera på omgivningens bekostnad. Nordkorea är klart aggressivt. Flera andra länder runt klotet krigar just nu.

Aldrig har det knakat i så många allianser som nu. Det land vi trodde var en allierad har visat sig vara falskare än vi kunde ana.

**Nu känns det också** som att EU är en övertung koloss som ägnat allt för mycket tid och energi åt struntsaker och helt negligerat den viktigaste frågan.

EU skulle vara ett fredsprojekt sas det, men den frågan har inte tagits på allvar. Allt prat under alla dessa år i ideliga möten verkar mest ha varit pladder av underordnad betydelse.

**En global avdemokratisering** vinner hela tiden mark. Hur kan det bara hända? Europas länder och EU står inför ett stålbad. Förändringens vind blåser över mänskligheten.

Inte bara i EU utan i hela världen. Det borde vara läge för var och en att tänka till. Känna efter vad som är värt att satsa på. Bestämma sig. Kanske göra en uppoffring för ett högre syfte. Inte bara köra på i invanda hjulspår och ständigt säga **så har vi/jag alltid gjort**.

**Är världen så som vi vill** att den ska vara? Ska krig vara ett normaltillstånd? Den korta stund vi finns här på jorden ska den ägnas åt att vara nyttiga idioter åt dem som

# Ingers tankar



bara är ute efter att tjäna pengar på vår existens från vaggan till graven?.

Måste man okritiskt följa varje gaphals som säljer in sitt förenklade budskap, men som döljer det egentliga syftet?

**Och hur har vår nya religion konsumtion till döds** kunnat få så stor betydelse? Är det livsnödvändigt att klicka hem undermåliga saker på nätet bara för att de är billiga?

Ja, de är billiga. Ibland betingar förpackningen ett högre värde än innehållet. Vid den **kostnadsfria** returen hamnar varan oftast på sophögen, i något berg av möglande textilier i ett fattigt land i Afrika. Det hade varit enklare om du slängt pengarna direkt i soporna.

Säg nu inte att de fattiga sömmerskorna skulle bli utan jobb om du avstod från ditt köp. Deras usla arbetsvillkor kan nog omsättas i drägligare liv på annat sätt.

**Vårt välstånd vilar på** att vi hela tiden konsumerar sägs det. Men att vi konsumerar som vi gör leder ju till att vi orsakar så många fler problem. Vi sitter bokstavligen på en sophög och festar medan **the tipping point** närmar sig allt fortare.

**Varje år tillverkas** 350 miljoner liter Coca-Cola för den svenska marknaden. 33 liter per person för alla 10,6 miljoner människor från bebisar till åldringar.

Totalt dricker varje svensk 81 liter läsk per år. Den svenska läskan är betydligt sötare – tre gånger – än den som säljs exempelvis i Spanien och Storbritannien.

Coca-Colas vd i Sverige jobbar på att svenskarna ska fördubbla sin konsumtion av Coca-Cola. Denna heliga dryck är inte många villiga att dra ner på vare sig med tanke på sin hälsa eller i påtryckningssyfte.

Synd! Vore annars ett snabbt och utmärkt sätt att visa vad man tycker om USA:s över-sittarfasoner.

**Inte många bryr sig** om de tidigare sanktionerna mot Ryssland. Fortfarande finns tusentals utländska företag kvar i landet och tjänar miljarder samtidigt som de genom sina skatter starkt bidrar till den ryska krigskassan.

Vi gynnar också Ryssland om vi köper hygien- och rengöringsartiklar från Procter&Gamble och varumärken under Mondelez paraply, som O'boy, Daim, Marabou, Oreo, Ritzkex och Philadelphiaost för att nämna några.

Observera att Marabou inte längre är Kunglig Hovleverantör här i Sverige.

Många multinationella företag lämnade Ryssland då kriget bröt ut. De har gjort avsevärda förluster och Trump är säkert införstådd med att hans land åter kan tjäna mycket på om de får återkomma. Säkert är detta en bidragande orsak till Trumps sidbyte i världspolitiken.

**Nog finns det val** man kan göra, i stort och smått – som kan ha långtgående effekter.