



Frihetens gudinna tycks blivit lobotomerad

De jobbade förgäves de där **sextiättorna** när de protesterade mot imperialismen. Synd att de lämnade sina ideal bakom sig när de blev äldre och etablerade i samhället.

Det är länge sedan Monica Z sjöng och frågade: Var blev ni av ljuva drömmar?

Låten som börjar så här:

*Svara, du med röda stjärnan på din vårkavaj
Alla tåg som går mot lyckans land på första maj
Svara på en fråga från en vän som tappat tron
När är de framme vid sin slutstation ...*

Ursprungligen kom sången från Amerika. Där hette den **Where Did They Go** och var skriven av Harry Lloyd och Gloria Skleros. Den spelades in 1971 med Peggy Lee.

Här var det Tage Danielsson som skrev texten och då blev den mer politisk. Det var 1968 års vänstervåg som fick frågan varför den inte infriade sina löften.

Ingers tankar



Gröna vågen var en trend i Sverige under 1970-talet.

I stället vände både den unga generationen och en del mognare människor ryggen åt samhället och gav sig ut i spenaten i den Gröna Vågen.

Med en romantisk syn på livet där man kan leva på kärlek och luft allena var det ett enkelt sätt att fjärma sig från samhällets krav på den enskilda individen..

Så småningom hamnade dock så gott som alla i den vanliga grottekvarnen. Där reda pengar är det enda som kan omvandlas till allt det man ville ha. Oavsett politisk åsikt tycks de flesta sträva efter samma sak, optimering av det egna.

Hela tiden har det stora landet i väster influerat vårt mini-USA Sverige och andra länder runt om i världen. Alla har tagit efter USA. Helt okritiskt har varje nyhet från över there anammats vad det än må ha gällt.

Oljan, datorn och begreppet tid är pengar har gett upphov till både välstånd och elände. Alla skeenden och företeelser retarderar dock när de nått sina ytterlägen. I den situationen är det fara å färde.

Då kan vad som helst hända. Då kan svart bli vitt och lögn kan bli sanning, Då gäller det att hitta syndabockar som man kan skylla problemen på.

För visst är det nån annan som gjort att vi fått problem? Vi har Inte gjort något fel och vår stund på jorden ska inte behöva begränsas på något sätt.

Nu tycks vi stå inför en helomvändning när det gäller alla de principer och överenskommelser som kom till stånd efter två förödande världskrig.

Vid halvtid under förra seklet insåg vi att vi var inne på fel väg. Filosofer och tänkare, politiker, författare och skaror av vanligt folk jobbade för



en värld utan kärnvapen, ökad samverkan mellan länder, bättre handelsvägar, bättre bostäder, bättre sjukvård, bättre skolor, bättre livsvillkor, bättre U-hjälp ...

Nu är allt det fel enligt de nya signalerna från väst. Men nu finns inga **sextiåttor** som kan protestera. Det land vi tagit efter i stort och smått styrs nu av en maktgalen potentat, en gränslös imperialist som förvandlat världen till ett gungfly och scen för sina egna oövertänkta infall.

Den nye presidenten spelar bluffpoker med världen som insats. Redan under hans tidigare fyra år i ämbetet gjorde han sitt yttersta för att ta död på Frihetsgudinnan.

Den här gången är han bättre förberedd så nu är det fråga om ett pågående överlagt mordförsök.

Med Project 2025 och överlämnandet av makten över flera av landets viktigaste organ till

Project 2025

PRESIDENTIAL TRANSITION PROJECT



en mångmiljardär, som inte ens blivit vald, kan vi vänta oss vilka vansinnigheter som helst.

Vi hade nog med despoter redan tidigare, vi behövde inte alls ytterligare en. Undrar om de 77 miljonerna som röstade på Trump fortfarande ropar som i sagan om Bröderna lejonhjärta:

All makt åt Tengil!

