

Ingers tankar



Fjäsk är inte alltid bästa vägen

Statsminister Kristersson borde sluta hym-la. Sluta upprepa att USA är vår nära vän. Trumpgänget basunerar varje vecka ut hur mycket de föraktar allt vad Europa är.

Kristersson behöver inte nämna USA över huvud taget. I stället tala klarspråk om läget, ägna sig åt verkligheten och det väsentliga i våra nya omständigheter.

Kristersson gör oss en stor otjänst när han fortsätter invagga oss godtrogna svenskar om att läget är OK och precis som vanligt.

Vi kan inte längre rida på att **VI ÄR NEUTRALA** och då ska vi inte låtsas att vi har något frikort om det blir en krigssituation i Europa. Vi har valt att vara med i Nato. Det blev inte alls som vi tänkt.

Då får vi tänka om efter nya premisser. Det brukar kallas – **LAGA EFTER LÄGLIGHET**. Man måste inse den nya situationen.

När Putin la fram sin kravlista på underkastelse av i princip hela västvärlden och i

synnerhet mot oss i Sverige i slutet av 2021 och kom med sina hot, var det ingen som trodde att vi skulle hamna i den situation där vi nu befinner oss.

Inte heller tog vi Trump på allvar under hans första ämbetsperiod fast han så tydligt visade vad han var för person.

Nu är vi klämda mellan två utåtagerande tyranner som inte drar sig för något. Ett faktum vi inte kan blunda för.

Vi är sämst i klassen när det gäller att vara rustade för ofärd. Ett faktum som Kristerssons pladder effektivt ignorerar. Regeringen pratar om **FÖRVÄNTANSBALANS**.

Vad innebär det? Jo, att vi måste ha tålmod och vänta på att allt tar sin tid. **VI HAR INTE TID**.

Skippa tiden Kristersson, som du lägger på att fjäska för Trumpgänget och ägna statsmannaförpliktelse till att rusta Sverige för den bistra verkligheten.