

Ingers tankar



Rädda oss från det onda

Om terroriststaten Ryssland skrev jag redan i början av december 2022. Då hade Putins Spezial-operation redan pågått i mer än nio månader.

Nu är den inne på sitt fjärde år. Någon fred eller ens vapenvila verkar vara långt borta. Ryssland är ett land där krig och krigande är själva livsnerven. Allt kretsar kring krig. Det förhärsligas ständigt och används för att vilseleda befolkningen.

Trots att landet befinner sig i samma årtusende som världen i övrigt så befinner Ryssland på en medeltida nivå när det gäller tänkande och värderingar.

Den senaste tiden har historieförfalskaren, förtryckaren, infiltratören, lögnaren, lönnmördaren, krigsförbrytaren, tjuven, terroristen, våldsvärkaren, spionen och sabotören Putin fått oväntad hjälp från sin tidigare fiende USA.

Två likasinnade har mötts. Trump som sedan 80-talet haft ekonomiska förbindelser med Ryssland och alltid hyst stor beundran för den ryske potentaten är nu den Ukrainas öde vilar på. Krigsförbrytaren Putin anar morgonluft och tror att han har situationen i sin hand.

I många decennier har livsbetingelserna för mänskligheten ändrats till det sämre trots att alla vetat att vi ägnat oss åt fel saker. Tecknen har hela tiden funnits där men vi har blundat och inte lyssnat på varningsklockorna. Tänk på dej själv, ta för dej, låna och lev livet, unna dej, har varit marknadens lockrop.

Stormakten Kina dränker världen i billigt kraft och skaffar sig ekonomiska muskler samtidigt som de skaffar sig fördelar genom industrispionage.

För den NYE tsaren i Ryssland räckte det inte med allt som han och hans likar tillskansat sig på det ryska folkets bekostnad, han behövde en syndabock att skylla landets elände på.

Framfarten av onskans apostel nummer ett tilläts opåtalat fortsätta allt för länge för att inte störa de ekonomiska intressena. Dansen kring guldkalven var och är viktigast av allt.

I det stor landet i väst liksom i stora delar av övriga världen har de våldsbenägna politiska yttrekrafterna vunnit mer och mer mark med sin filosofi som bottnar i våldets rätt att härska.

I den kontexten är den enskilda individens liv inte mycket värt.

Ingers tankar



Nu är det kris i TVÅ stora länder. Sådant löses bäst genom att låta befolkningarna fokusera på krig. Då kan de styrande dölja sina tillkortakommanden i inrikespolitiken med att rikta uppmärksamheten mot en yttre gemensam fiende. En gammal beprövad metod.

Nu är det Europa och Ukraina som får tjäna som orsak till allt ont i världen sett från både USA:s och Rysslands horisont.

Ukraina finns inte som land enligt Ryssland. Och att EU bildats ses av dessa stormakter som ett direkt hot.

Att flera länder genom demokratiska principer kan samverka för allas gemensamma bästa är helt otänkbart för dem som vill härska geopolitiskt över vår värld.

Just nu känns det emellertid som den tidigare gemensamma hållningen inom EU fått sig en törn när det gäller det ekonomiska stödet till Ukraina.

Om jag vore troende skulle jag be till en högre makt att rädda oss från det onda, men som läget är nu känner jag starkast för att be kommande generationer om syndernas förlåtelse för att jag inte förmådde bättre än att lämna över ett så sargat klot till dem att ta över.