

# Ingers tankar



I äldre tider hamnade många gamla och personer med funktionsnedsättningar i fattigstugan.

## Äldreboenden igen

**D**et var en skandal på äldreboendet Koppargården i det privata vårdbolaget Caremas regi i Stockholm som gjorde att Carema 2013 bytte namn till Vardaga.

Det låter kanske vardagligt och betryggande men verksamheten är densamma idag. Då var det olika brister i hur verksamheten sköttes. Det var underbemanning och vårdtagarna blev lidande på olika sätt och blev inte omskötta som de skulle.

**Nu är Vardaga på tapeten igen** och problemen tycks vara av samma art som tidigare. I Aftonbladet den 26 mars berättades om förhållandena.

Koncernen går med nära 1,4 miljarder plus. Men på äldreboendet Dalgården i Söderköping finns knappt möbler. De få möbler som ändå finns har anhöriga ställt dit.

Tre fåtöljer i dagrummet ska räcka till de sexton personer som finns på avdelningen. En plats på Dalgården kostar 12 367 kronor i månaden.

Ändå ska anhöriga till de boende bekosta allt förbrukningsmaterial som kan behövas, som toalettborste, febertermometer, skurhink, mopp, soppåsar, tvättmedel, lakan och handdukar.

**Vardaga vann upphandlingen** och tog över driften av Dalgården i september 2024. Anhöriga har framfört klagomål om hur verksamheten bedrivs.

En person har ensam hand om sexton patienter på nätterna. De boende lämnas ensamma utan uppsikt i matsalen. Det är stor personalomsättning och det är underbemannat.

Det är demenssjuka äldre det handlar om och dessa behöver man tydligen inte vara så noga med.

# Ingers tankar

**Nu i mars kom också** ett annat fall upp, det var på boendet Silverpark i Täby, också det i Vardagas regi. En gammal dam hade fullt med larver i ett stort sår.

De foton på larverna som funnits på den gemensamma arbetsmobilen raderades av gruppchefen på boendet när omvårdnadspersonal stod bredvid. Så var det problemet ur världen.

**I Danmark är den** genomsnittliga livslängden på äldreboenden 2,8 år. En tredjedel överlever mindre än 1 år.

I Sverige dör människor på äldreboenden tidigare än i övriga Norden. Det beror på att man i Sverige är sjukare och äldre innan man får komma till ett äldreboende.

**Vardaga är ett av Sveriges största** privata vårdbolag med verksamhet på drygt hundra boenden. De har även hemtjänst på vissa orter, totalt sexton hemtjänstenheter.

Ungefär 12 000 arbetar inom Vardaga, vars motto är: Den goda dagen. De säger att hos Vardaga ska varje omsorgstagare kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv utifrån sina egna erfarenheter.

**Alla som har anhöriga** på någon av Vardagas boenden kanske bör kolla lite extra vid nästa besök. Stämmer verkligheten med allt som utlovas?

Tänk på att det finns helt ensamma äldre som inte har någon anhörig. Deras sista tid i livet kan bli ett rent helvete om ingen bryr sig.

Ibland undrar jag om det inte är barmhärtigare med aktiv dödshjälp – men då blir det förstås inte så många **BOENDE** att göra business på.

Största ägare i vårdkoncernen Ambea under vilken Vardaga lyder är riskkapitalisten Peder Pråhl – som prålar med ett eget innehav om minst 7 miljarder kronor.

