

Ingers tankar



Demografi läran om en befolknings fördelning, storlek och sammansättning



Just befolkningstillväxten här på jorden har aktualiserats i olika media senaste tiden. Det har konstaterats att Indien med sina 1,425 miljarder invånare i år gått om Kina som jordens befolkningstätaste land.

För första gången sedan svältkatastrofen 1961 minskade Kinas befolkning med en miljon människor år 2022. Den del av Kinas befolkning som är i arbetsför ålder har gått ner allt sedan 2012. Fler kineser blir pensionärer än vad som fylls på med arbetsföra individer.

2022 var födelsetalet det lägsta sedan folkrepubliken Kina bildades 1949. Kinesiska demografer varnar för att landets befolkning kan komma att halveras på bara fyrtio år.

Att det blivit så har sina orsaker. Kina fattar ibland drastiska beslut som får stora konsekvenser. Beslutet om att familjer endast tilläts få ett barn, vilket gällde mellan åren 1979–2016, fick till följd ett överskott av män på 30 miljoner eftersom de flesta familjer valde bort att föda flickor.

Äktenskap ingår inte i Kina i lika hög grad som tidigare. Vanligt folk tjänar inte så mycket och bröllop är dyra. Det finns för få kvinnor i förhållande till män. Bostäderna är dyra.

Den sociala välfärden är på låg nivå. Sjukvård och utbildning kostar mycket. Dessutom är utomäktenskapliga barn tabu och blir betraktade som mindervärdiga samhällsmedborgare och får därför inte del av de samhällsförmåner som övriga invånare får.

Nya lagar som försvårar skilsmässa har införts, vilket fått till följd att allt färre vill gifta sig. De som ändå gifter sig gör det senare i livet, vilket i sin tur innebär färre år i fertil ålder.

Ungdomsarbetslösheten i Kina för de som är 16–24 år överskrider 20 procent. Kinas hantering av covid-19 har också fått konsekvenser och gjort att familjebildning inte finns på





kartan för det unga uppväxande släktet. Sammantaget kommer alla dessa faktorer att förändra landet i grunden.

Som jämförelse kan vi se hur Japan nu har en mindre ekonomi än 1995 beroende på hur landets demografi förändrats över tid. De har fått betydligt fler äldre och färre unga. I Kina kommer verkningarna dock att bli större än i Japan.

Indien har däremot en befolkning med låg medelålder, mer än hälften är under tjugofem år. Det är ett stort land med stor potential fast det är så mångfasetterat och har stora sociala skillnader.

Hela den afrikanska kontinenten hyser ungefär 1 miljard människor och har stora demografiska och sociala problem. Födelseantalet är högt. I många länder är närmare hälften av befolkningen under femton år.

Jag tror att det är Afrika som kommer att vara den oroligaste delen av världen framgent. Där finns allt för många etniska och språkliga skillnader. Stater är ovana att fungera som självständiga länder efter kolonialtidens slut.

Värdefulla naturtillgångar finns på flera håll som omvärlden vill komma åt och utnyttja. Utvandringen från afrikanska länder är redan ett stort problem i många delar av världen. Folkvandringen kan komma att intensifieras då klimatet får större påverkan på människors förmåga att överleva där.

I Europa lever 742 miljoner varav drygt 19 procent är ryssar. I Ryssland lever idag cirka 20 miljoner människor under fattigdomsgränsen. Siffran har ökat över tid under de senaste tio åren.

Landet förfogar över stora naturtillgångar och är till ytan det största landet både i Europa och i hela världen. Ändå är det inte nog. Putin vill lägga under sig Europas till ytan näst största land, Ukraina.

Dessutom pågår en rysk smygkolonisation av vissa av Afrikas länder på så sätt att Ryssland skaffar sig hållhakar över dem på olika sätt.

I Sydamerika lever ättlingar till forna tiders kolonistörer sida vid sida med små rester av ursprungsbefolkningen. Befolkningen uppgår till 441 miljoner (2024) varav närmare hälften bor i Brasilien.

Nordamerika inklusive Mexiko och Centralamerika hade 2008 ett invånarantal runt 529 miljoner.

I Oceanien lever nu 2024, 46 miljoner. Till Oceanien räknas Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea och öarna och ögrupperna i Stilla Havet som kallas Melanesien, Mikronesien och Polynesien.

Just nu finns ca 8,1 miljarder människor på vårt lilla klot. Ändå tycker en man som Elon Musk att befolkningstillväxten går för långsamt. Självt har han visst tolv barn och han lär hinna skaffa sig flera.

Det finns definitivt delade meningar om hur många klotet klarar av att föda. Med tanke på hur mänskligheten beter sig så tror jag mer på olyckskorparna än dem som tror att det inte finns några som helst gränser för vare sig tillväxt i antal människor eller i ekonomiska värden.

