

Ingers tankar



2024 Observationer i vårens tid

I Stockholm har landshövding Anna Kinberg Batra precis visat att hon inte är lika smart som lantisar. De ägnar sig åt nepotism i smyg, hon annonserar sin redan i entrén. Gör man så kan man räkna med att journalisterna gräver vidare. Nu kollar de även representationsnotorna.

Det är vår. Har aldrig frusit så. Tilltufsade, våta småfåglar kuras i träden. Vågar knappt öppna näbben. Pollensäsongen är igång. Alla går omkring och nyser, hostar och snorar. I år får vi inte värma oss vid egna eldar, det har EU sagt. Men i början av maj ska värmen komma.

Det som göms i snö kommer upp i tö. Svenska är extremt bra på att skräpa ner. 385 miljoner burkar i kretsloppet kommer aldrig tillbaka, berättade chefen för **Håll Sverige rent**. 90 procent av allt skräp är engångsförpackningar.

Det allra vanligaste skräpet är cigarettfimpar. Två tredjedelar av skräpet innehåller plast. Över 800 arter som lever i eller nära vatten påverkas negativt av skräpet i havet.

Skit drar till sig skit. Ett område med skräp blir snart en sophög. Förutom att orsaka problem för både djur och människor kostar nedskräpningen enorma summor. Helt i onödan.

I Belarus har diktatorn Aleksandr Lukasjenko stegrad fram på scenen och gjort ett utspel där

man anar Putins regi. Utan bevis pratar han om både inhemska och utländska hot och säger att **den nuvarande verkligheten har krävt ändringar i landets säkerhetsållning**, det handlar om taktiska kärnvapen.

Guldbedragarturnén i Sydsverige har stött på patrull. En misstänkt person har gripits. **Vi köper du säljer!** har det stått i reklambladen som delats ut i brevlådor inför besöken på en rad orter där godtrogna mänriskor sedan lämnat ifrån sig smycken, bestick, mynt och pokaler mot löfte om betalning senare. Över 150 anmälningar har kommit in och polisen jobbar på intensivt enligt egen utsago.

2030 ska Sveriges försvarsutgifter vara uppe på 2,6 procent av BNP – 52,8 miljarder kronor mer än idag. Kan det räcka? Vi har ännu inte lyckats nå den försvarsnivå som politikerna bestämde att vi skulle bygga för fyra år sedan. Dock, Putins i särklass och historiskt sett mest idiotiska geopolitiska beslut, att starta krig, har fått hela hans nära omvärld att mobilisera stort. Det hade han nog inte räknat med

Får se om vintern rasat ut till på tisdag och att majsol kommer att le på onsdag? Om inte, behåll vintermunderingen och satsa på varm glögg. Kanske blir det ändå några "officiella brasor" vi kan värma oss vid?