

Ingers tankar



I hägnet av lögnar och "fake news"

Det är bara några veckor kvar till valet i USA. Trump går framåt i vågmästarstaterna sägs det. Kamala Harris bleknar mer och mer i sin framtoning.

När hon yttrar sig ger hon konstiga svar. Joe Biden är inte särskilt populär och på frågan vad Harris skulle gjort om hon varit president svarade hon att **det var inget hon kunde komma på**.

Hon får bära hundhuvudet för missar som Biden gjort och Trump anklagar henne hela tiden som om hon verkligen varit den sittande presidenten.

Hon har haft en undanskymd roll som vicepresident och hon har en svår sits som presidentkandidat. Det stora landet i väster är kanske ännu inte moget för en kvinnlig president.

Det märkliga som sker i USA är svårt att begripa. Att en osympatisk buffel som Donald Trump kan ha så många anhängare. Att hans hustru ger ut en bok om sig själv alldeles före valet, och där framför åsikter som går stick i stäv mot vad Trump sagt.

I september avslöjades av federala utredare i USA att Ryssland finansierat en omfattande desinformationskampanj bland högerradikala journalister som sägs ha fått tio miljoner dollar för att sprida historier som gagnar Trump och Putin.

Dessutom har världens näst rikaste man, Elon Musk, dykt upp som gubben i lådan hos den Putin- och Trumpvänliga nationalisten Tucker Carlson och i hans program skämtat om att döda Kamala



fortsättning ↘

Ingers tankar



Harris. Musk håller alltså på Trump. Märkligt!

11 oktober hade filmen om Trump **The Apprentice** premiär i Sverige. Det är den svenske regissören Ali Abbasi och manusförfattaren Gabriel Sherman som står bakom den och filmen är en föga smickrande beskrivning av Trump som ung och hans väg till att bli fastighetsmogul i 70- och 80-talets New York.

Trump vägrar att ställa upp i en ny debatt mot Kamala Harris så resterande tid fram till valet kommer han förmodligen helt att ägna sig åt sina vanliga monologer av lögn.

Räkna med att lögnerna kommer att bli allt värre ju längre fram mot valet, den femte november, vi kommer ... och även efteråt.



Den som alltid talar sanning behöver aldrig komma ihåg vad han sagt – ett klokt uttalande av Mark Twain.



Så har dollarn presterat under olika presidenter

