



Supervalåret 2024 blir inte ett nådens år

Putin satsar nu fyrtio procent av statsbudgeten till att upprusta sin militära styrka. Hans storhetsvansinne är gränslöst. Rysslands anfallskrig på det mycket mindre landet Ukraina har uppvisat en provkarta av alla tänkbara krigsbrott och kan i det närmaste liknas vid ett utrotningskrig. Putin är vår tids Hitler.

Ukraina har som David slagits mot Goliat / Ryssland i två år med stöd från EU:s länder, Nordamerika och Storbritannien och några länder till. Ukraina slåss för sitt liv. Under de

senaste månaderna har uppbackningen klart minskat.

Därmed har Ryssland fått ett allt större övertag. Att ta igen förlorad mark är alltid ett större företag än att försöka hålla ut.

Att minska eller ge upp stödet till Ukraina kan bli ett kostsamt misstag som till och med kan bli ödesdigert.

Putins hat mot västvärlden gör att han inte kommer att sluta sitt krigande. Så länge han kan fortsätta med sina lögner och det ryska



Ingers tankar



folket tror på dem kan han fortsätta. Att han har hela västvärlden och Nato emot sig med en population på säkert en miljard människor verkar inte hindra honom i hans krigsansträngningar och upprepade hot om att använda kärnvapen.

Även om Kina också vill se en maktförskjutning i världen är jag inte lika säker på att de vill delta i ett världsförgörande krig på Putins sida. Så i ett storkrig kan Putin nog i stort sett bara förlita sig på Nordkorea, Iran och ett par andra länder som bundsförvanter. Länder som Ungern och Turkiet kommer att tvingas visa var deras egentliga sympatier ligger.

Det som får mej som lägsta lilla gräsrot att fundera är frågan hur en person som Putin tänker. Hur tror han fortsättningen ska bli? Vad finns det kvar att härska över? Vad känner han för ansvar för planeten jorden? Vad tror han att han ska få för eftermäle?

17 mars äger Rysslands presidentval rum. Mandatperioderna i Ryssland har utökats till sex år efter de konstitutionella ändringar som Putin drivit igenom. Han har även fått igenom att han ska få ställa upp i ytterligare ett val utöver innevarande års. Teoretiskt kan han alltså sitta på sin post till 2036.

Tyvärr är han inte ensam om att uppfatta sig som rättmätig världshärskare. Konstigt nog har det så gott som alltid varit män som ansett sig tillhöra denna upphöjda, **gudomliga** skara. Måtte alla människor tänka på detta när det nu är **super-valår** och det ska väljas ny bemanning i så många länder.



Ingers tankar



Om valet i Ryssland 15 – 17 mars

Utöver Putin hade tre andra kandidater till presidentposten anmält sig innan tiden gick ut i januari.

Vladislav Davankov, vice ordförande i den ryska duman, Leonid Slutskij från det Kreml-lojala ultranationalistiska Rysslands liberaldemokratiska parti samt Nikolai Kharitonov från Kommunistpartiet utmanar Putin.

Alla stöder de kriget mot Ukraina och alla är de chanslösa mot Putin som har ett starkt stöd i den ryska befolkningen.

För att få ställa upp i valet måste den som vill kandidera samla in minst 300 000 namnunderskrifter för att anses behörig. Oppositionspolitikern Boris Nadezjdin blev som väntat nekad att ställa upp. Man skyllde på att allt för många namnunderskrifter på hans lista inte godkännts.

Huruvida Aleksej Navalnyjs organisation ansökt för hans räkning lär vi aldrig få veta. Honom stoppade Putin **kalsongförgiftaren** på ett oåterkallerligt sätt så att han aldrig någonsin skulle kunna utmana honom igen.

Putin som aldrig ställt upp i en debatt, Putin som skulle stått sig slätt mot Navalnyjs talenkonst, Putin som bara vet ett sätt att vinna över en meningsmotståndare, att döda honom eller henne.

Putin – diktatorn, envåldshärskaren, **kalsongförgiftaren**, den enfaldige mördaren.



Inger Klintberg Danielsson 24-03-06

