

Ingers tankar



Snabbare, högre, starkare – tillsammans

Den gigantiska, storvulna, bombastiska, pompösa OS-invigningen är redan ett minne och även tävlandet har avslutats. Idrottarna kämpade om medaljerna.

Otaliga nya tv-kanalsabonnemang har ingåtts för att folk skulle kunna följa med i vad som skedde på de olika arenorna.

Rysslands desinformatioesmaskineri gick på högvarv. Trump letade ursinnigt efter anledningar att få stå i rampljuset.

Samtidigt som OS startade drog Ryssland igång en stor marin militärövning i alla vatten de har tillgång till. 20 000 man, 300 flytetyg av olika slag och 50 flygplan har deltagit.

Titta på oss, titta vad vi har, titta vad vi kan! Vissa flygplan och båtar är kärnvapenbestyckade. Blir ni rädda nu? Dock visade den årliga paraden av fartyg på Flottans Dag bara hälften så många båtar som vanligt.

Ukraina har, trots avsaknad av egen flotta,

lyckats slå ut en tredjedel av den ryska Svartahavsflottan.

På OS fanns inte Ryssland med. Endast femton ryska idrottare ställde upp i OS under neutral flagg. Däremot kom sjuttiofem ryska idrottare att tävla för andra länder. De flesta av dessa har bytt medborgarskap sedan 2022. Nu gör Ryssland allt för att svartmåla OS.

Efter att president Biden dragit tillbaka sin kandidatur till förmån för Kamala Harris är Ryssland redan på tårna i att misskreditera henne. Hon har sagt sin mening om vad hon tycker Ryssland är för ett land och det föll dem inte på läppen.

De har att jobba på, ryssarna!! Det finns runt 8 100 000 000 människor på vårt klot just nu och varje något så när informerad människa med sunt förnuft vet att RYSSLAND ÄR INGET BRA LAND.

Ingers tankar



Apropå OS så var det skönt att slippa den vanliga evighetslånga inmarschen av deltagarna. Fransmännen hade hittat på något nytt. De tog i så de nästan kräktes. Invigningen kostade minst 1,4 miljarder kronor.

Frankrike gjorde ett försök att gapa över ALLT som varit och är när det gäller Frankrike, historiskt, kulturellt, tekniskt och idrottsligt. Till och med de blodigaste och hemskaste historiska händelserna redovisades. Allt och alla fanns med.

Det blev lite långdraget, i alla fall för alla som likt oss följde det hela på en mobiltelefonskärm. Det storslagna kom inte till sin rätt. Men visst var det hela MAGNIFIQUE, som fransmännen själva säger, trots en del småmissar.

Naturligtvis har arrangörerna fått kritik. Det finns alltid felfinnare och sådana som känner

sig kränkta. Nu är det vissa religiösa som förfasat sig. Och naturligtvis sällar sig Donald Trump till dem.

Man måste förvisso vara rätt bevandrad i både konst och historia för att hänga med i allt som kavalkaden i OS-invigningen bjöd på och det är nog varken Trump eller hans proselyter?

Det franska allkonstverket, den multikulturella OS-invigningen, och de olympiska spelens grundtanke liksom budskapet i "Hymne à l'amour", som Céline Dion framförde så fint, är vad vi borde ta till oss.

Despoter, uppviglare och lögnhalsar göra sig icke besvär.

Inger Klintberg Danielsson 24-08-14

