

Ingers tankar



Slava Ukraini!

Herojam slava!



Självständighetsmonumentet (invigt 1991) i Charkiv innehåller frasen "Ära till Ukraina".

En kommentar till alla **fredsivrare** som vill att Ukraina ska lägga sig platt och avstå landområden till Ryssland, avsäga sig sina nationella rättigheter och bli förtryckt av sin våldsbenägna granne, för att kriget ska ta slut och världen eventuellt normaliseras i någon mån.

Världen hukar som strykrädda barn inför vad som kan hända när USA byter styre till en oförutsägbar grupp personer med milt sagt underliga idéer, i synnerhet när det gäller Ukrainakriget.

Både folk och styresmän i vissa länder säger sig vara trötta på kriget och vill att det ska sluta så deras tillvaro blir bättre och återgår till vad den var före kriget. Om så är – till priset av Ukrainas underkastelse.

Det fasansfulla kriget har snart pågått i tre år och det är den Gollum-liknande figuren i Armanikostym som sitter och trycker i Kreml som startade det hela och som bär hela skulden. Han ska på intet sätt premieras för sitt dåd.

Genom hans försorg har flera hundratusen människor fått sätta livet till. Oräkneliga har skadats svårt, fått långtgående fysiska och psykiska men, förlorat hus och hem och tillgångar, mist sina arbeten och upplevt sorg när deras anhöriga och vänner dött.

Det är den ryske potentaten, som är orsak till att världen befunnit sig i ekonomisk kris under dessa år, att hungersnöden brett ut sig allt mer i många länder, att stora landområden i Ukraina skadats för oöverskådlig tid, att utsläppen till atmosfären drastiskt ökat och därigenom gett upphov till stora väderrelaterade naturkatastrofer.

Det är den kriminelle ryske missdådaren, historieförfalskaren, lögnaren, despoten, som är anklagad av Internationella brottmålsdomstolen, ICC, i Haag och eftersökt i 123 länder för sina otaliga krigsbrott, som ska stå för vad han orsakat.

Slava Ukraini!, är ukrainsk nationalistisk slogan som även används som hälsning. Man svarar på hälsningen med **Herojam slava!**