



Veckan innan det nya läsåret i Sveriges skolor drog igång sändes ett av sommarens bästa **SOMMAR** med biträdande rektorn Linnéa Lindquist. Det programmet borde alla föräldrar med skolbarn lyssna på. Då skulle de få veta det mesta om det svenska skolsystemet. Varför det ser ut som det gör. Varför det har så många problem att brottas med. Vad som ligger bakom att vi nu har en så usel skola.

I senaste PISA-mätningen placerade sig Sverige på plats 15 av de 37 OECD-länder med fullständiga resultat. Statistik från OECD visar också att Sverige är det land i Europa som har sämst klassrumsdisciplin av alla.

På ett enkelt och lättfattligt vis berättar rektor Linnéa om skolans villkor, hur systemet är konstruerat, vad det får för konsekvenser, för både elever och rektorer. Vi får veta varför så många friskolor lätt kan etableras och hur deras verksamhet underminerar den kommunala skolan.

Personligen tycker jag att det är rent upprörande hur de så kallade friskolorna kan tillåtas göra business på våra skolbarn och genom bland annat obehöriga lärare, brister i undervisning och betygskorruption sabotera skolsystemet. Fel elever får platserna till vidareutbildning medan behöriga elever får stå tillbaka.

Även ett tidigare i år sänt **SOMMAR** med rektorn för Handelshögskolan, Lars Strannegård, tog upp problemet med glädjebetyg. Han sa att det råder betygsinflation på olika gymnasieskolor och det gör att studenterna egentligen inte når utbildningarnas

kunskapskrav. Handelshögskolan har därför gjort om sin antagningsprocess. För att komma in på Handels behövs nu, förutom höga betyg, 1,25 i poäng på högskoleprovet.

– Detta är en signal om att det är kunskaper som ska krävas, och inte bara betyg, framhöll rektor Strannegård.

