

Ingers tankar



Fritt efter sagoberätterskan Olga i Mörka Skogen

En gång för länge sedan kom en nordman till ett land som han kallade **Volja** för att det var så vackert. Han liknade det vid en fager bondflicka med flätor ljusa som veteax och ögon blå som det närliggande havet.

Mannen, som var en viking, slog sig ner där och fick flera söner. Dessa ville också ha egna riken och drog sig norrut där de la under sig mark. De kallade sig furstar och gemensamt för dem alla var att de ville ha makt och så stora riken som möjligt.

Några hundra år senare bildades av dessa småriken furstendömet **Mörka Skogen**. En av dess första mer omtalade kungar fick tillnamnet **den förskräcklige** för att han var så grym och brutal. Han instiftade en hemlig polis för att kunna övervaka sitt folk.

En annan kung efterträddes av sin maka som blev den första kvinnan att styra över **Mörka Skogen**. En lång rad kungar och några drottningar styrde sedan över landet. Den femtonde kungen mördades med hela sin familj av några

undersåtar som själva ville ta över makten. På så sätt blev **Vlad I** ledare över landet

Folket i Mörka Skogen var ett isolerat folk som levde utspritt i ett gigantiskt rike. Under århundraden hade de varit underdåniga och trogna undersåtar till olika kungar. Under vissa tider var de till och med livegna. De var djupt religiösa och kyrkans män var kungarna behjälpliga med att hålla folket i schack.

Det kom som sagt att bli femton monarker och nio andra ledare innan **Vlad II** kom till makten. Bland hans föregångare fanns förutom **Vlad I** även **Josef** som hade makten i 29 år och var en grym härskare som blev allt mer galen under sin tid.

Det vackra landet Volja hade under århundradena fått stå ut med mycket. Han som hette **Josef** fattade agg till landet och fördrev dem som brukade jorden där. Många dog av svält och andra lät han mördas.

Liksom ett par andra små män med storhetsvansinne, ville **Vlad II** också ha ett eget imperi-

Ingers tankar



um. Att han redan styrde över världens till ytan största land räckte inte.

Under slutet av senaste århundradet hade flera delar av **Mörka Skogen** blivit självständiga riken i samband med att det rådande styret nådde sitt slut. **Vlad II** kunde inte förlika sig med vad som skett. Han var till hundra procent en produkt av det gamla landet.

Medan övriga världen såg fram mot att kunna umgås med **Mörka Skogen** och utbyta tjänster och varor med dem hade **Vlad II** helt andra planer. Han förstod att han behövde några trogna vasaller omkring sig. Män som han kunde leda och som var strikt knutna till honom. För att få dem fogliga fick de vara med och dela på tillgångarna efter det gamla landet och blev på så sätt väldigt rika.

Vlad II ville återta kontrollen över de länder som avsöndrats från **Mörka Skogen**. Han satte genast igång för att få som han ville. Genom olika onda knep kunde han starta krig

för att ta tillbaka mark och makt. **Vlad II** höll ett särskilt öga på **Volja** som efter dramatiska turer förvandlats till ett demokratiskt rike med en befolkning som trodde att de äntligen fått lugn och ro och kunde fortsätta utvecklas till befolkningens bästa.

Folket i Mörka Skogen brukade åka på semester till **Volja**, De solade och badade i havet och njöt av allt **Volja** kunde bjuda på. Men en dag stod **Vlad II** utanför porten och skrek som en kränkt exmake. **Du tillhör mej! Du ska göra som jag säger! Dansa med mej annars slår jag ihjäl dej och alla dina nya vänner.**

Volja försökte freda sig men **Vlad II** bröt sig in, våldtog **Volja** och stympade henne. Han mördade barnen och lämnade förödelse efter sig. När **Vlad II** kom hem till sig ställde han till med en hejdunrande fest för att fira sin seger: I åtta år förföljde han och terroriserade sedan **Volja**.

Åren gick och det blev en världsomspän-



Ingers tankar



nande katastrof då en livsfarlig sjukdom svepte över jorden. **Vlad II** satt isolerad på sin kammar och roade sig med att skriva om historien som han tyckte den skulle vara. Han började bli till åren och var inte helt frisk.

Han hade tidigare tyckt om att visa upp sig som en superman, ibland till häst med bar överkropp eller spelande ishockey med en likasinnad vän. På somrarna åkte han på utflykt med motorcykelgång som också tillhörde hans nära vänner. När han tog emot utländska dignitärer fick de sitta vid Vlads jättestora marmorbord så långt från honom som möjligt.

Hans trogna vasaller levde goda liv ute i världen. De vältrade sig i lyx och kunde unna sig allt. **Vlad II** beslöt att bygga sig ett eget slott med lika mycket lyx och finesser. Sagt och gjort, snart stod det färdigt.

Nu ville **Vlad II** gå till historien som **Imperiebyggaren**. Han tog sig för att skicka ut en skrivelse till flera länder där han dikterade sina önskemål och sa vad de fick och inte fick göra. De styrande i dessa länder blev givetvis förnärade. De ville själva bestämma i sina länder.

Så en dag mitt i kalla vintern vaknade världen vid att **Vlad II** hade överfallit **Volja** igen. Han kallade det en **specialoperation** och han hade nog tänkt att det skulle gå snabbt att slå ihjäl **Volja**. Men han bedrog sig. Voljas invånare försvarade sitt land med näbbar och klor. De fick hjälp från många andra länder. Det hade **Vlad II** inte räknat med.

Hans unga oerfarna värnpliktiga lurades iväg med lögnen att de skulle på övning. En del av

dem skickade brev hem till sina mödrar och sa att de inte visste vad de skulle göra. De hade ingen aning om att de skulle delta i ett regelrätt krig.

Vlad II blev alltmer brutal vartefter han misslyckades. Genom sitt agerande fick han ett par nordiska riken att känna sig tvingade att gå med i en militär försvarspakt. Hans land blev föremål för olika sanktioner. Han gjorde så att alla i hans rike blev vad man kallar **persona non grata** i stora delar av övriga världen. De utländska företag som verkat i **Mörka Skogen** drog sig tillbaka. Ingen ville befatta sig med **Vlad II** och hans folk längre.

När det blev dags för den årliga paraden i **Vlad II:s** rike, då de mindes det stora kriget, blev det inte som vanligt. **Vlad** hade nog trott att han skulle få ställa till med en ännu större fest än den efter första gången han överföll **Volja**. Säkert hade han tänkt att det skulle bli stort fyrverkeri, glitter och trumpeter, folkets jubel och att alla skulle hylla honom.

Av allt vad Vlad II tänkt och gjort blev det så fel. Han har åsamkat **Volja** och hela världen ett oändligt lidande. Resursslöseri med människoliv och pengar. Han har sått sorg och förödelse utan like. Världen tittar på honom och undrar vad som rör sig i hans huvud när han kommer vaggande genom de höga förgyllda dörrarna i sitt palats. **Han har skjutit sig i foten** säger man **först i den vänstra och sedan i den högra**.

Han förtjänar verkligen epitetet **Den Onde**.



Inger Klintberg Danielsson 24-01-24