

Ingers tankar



The Concert That Rocked the World

Många i min generation minns säkert Woodstock-festivalen 1969 som en klart lysande händelse i rock and roll-musikens historia.

Meningen var att hålla till i staden Woodstock, men där fick man inget tillstånd och därför fick man söka sig till en annan plats.

I år är det femtiofem år sedan som runt 400 000 människor samlades på ägorna till en bondgård i närheten

av staden Bethel, i staten New York, i nordöstra USA, för att i tre dagar lyssna på den tidens största rocklegender.

Arrangörerna hade väntat att kanske 200 000 skulle infinna sig den 15 augusti då festivalen öppnade. Det kom alltså mer än dubbelt så många. Det blev trafikstockningar och stökigt värre.

Trots att anstormningen fick konsekvenser då varken toaletter, sjukvård eller matförsörjning räckte till och inte heller

vädrets makter var så välvilligt inställda så avlöpte dock det hela tämligen lugnt efter förhållandena.

Därför var det kanske inte konstigt att ett par killar ville göra om det hela redan några veckor senare i Kanada, i staden Toronto? 2022 gjordes en dokumentär om denna **andra Woodstock** och det programmet sände SVT nyligen.

Spektaklet kallades **Revival 1969 – Toronto**. Arrangörerna, John Brower och Kenny Wal-

ker, hade mycket emot sig innan de fick projektet i hamn. Varken publik eller spon-



John Lennon



Yoko Ono



Eric Clapton



Klaus Voormann



Alan White

fortsättning ↘

Ingers tankar



sorer var intresserade. Ingen trodde att det skulle bli något. Biljettförsäljningen gick på kryckor. Ingen ville göra reklam för dem.

Tv-programmet skildrar vändan som arrangörerna hade när de var rädda att allt skulle gå i stöpet. Till sist fick någon den lysande idén att försöka få dit John Lennon som presentatör.

Efter många ovissa turer så kom till sist John Lennon med Yoko Ono och deras i hast hopsamlade band Plastic Ono Band med Eric Clapton, Klaus

Voormann och Alan White.

Lennon ville trots sin scen-skräck hellre uppträda som musiker än vara presentatör. En rad rock and roll-stjärnor från 50-talet, som Chuck Berry, Little Richard, Alice Cooper, Bo Diddley och Gene Vincent framförde sina gamla hits.

Även denna rockfestival gick till historien genom att det var då John Lennon definitivt beslöt sig för att lämna The

Beatles. Det lär också ha varit första gången en publik var delaktig genom att låta sina tändare och tändstickor lysa som små bloss i mörkret framför scenen.

Året efter, 1970, dog stjärnorna från Woodstockfestivalen; Jimi Hendrix, Janis Joplin och Alan Wilson, alla tre inom en månad, blott tjugosju år gamla.



Programmet
**REVIVAL69 – LEGENDARISK
ROCKFESTIVAL**
finns på **SVT Play** att se för den
som missade sändningen.



REVIVAL69
LEGENDARISK ROCKFESTIVAL

Inger Klintberg Danielsson 24-08-31