

Ingers tankar



INGENTING

ÄR LÄNGRE SOM

FÖRUT

N

u är det påsk. Den kristna världens största högtid. Själva sinnebilden för den religionen. Jesus som dog på korset för våra synders skull, han som nedsteg till dödsriket och som återuppstod triumfatoriskt från de döda för att sitta på Allsmäktig Gud Faders högra sida och därifrån igenkommande till att döma levande och döda.



Den apostoliska trosbekännelsen som formulerades av kyrkan på 300-talet har alla kyrkobesökare instämt i vid otaliga gudstjänster. Undrar hur många som tänker på innehållet och hur det stämmer med vår situation i världen.

Påskfirande i Jerusalem i år kommer att präglas av det pågående kriget. Israels krigsmetod att svälta ihjäl en hel befolkning kan knappast vara en kärleksgärning enligt kristen tro. Ja, de är ju judar förstas och de kanske inte har samma budskap i sina religiösa skrifter som de som kallar sig kristna?

Den rysk-ortodoxa kyrkans högste ledare Kirill kommer att predika krigets budskap och elda de troende massorna till nya tag att förgöra Ukraina. Pasha är ordet för påsk i Ryssland och Pasha åter de till påsk vid sidan av kullitj och ägg. Efter påskaftonens midnattsmässa är fastan slut och de kan sätta igång att frossa på allt de vill. Pascha innehåller smör, kvarg, smetana, äggulor, russin, suckat, nötter och socker. En riktig kolesterolbomb. Kullitj är ett högt cylindriskt bröd som liknar den italienska panettonen. Äggen har sedan gammalt dekorerats med komplicerade mönster i Ryssland.

Ingers tankar



På de europeiska påskborden förekommer många fiskrätter och även många gröna rätter liksom ägg. Nu har det precis konstaterats att just denna hälsosammare kost jämfört med den animaliska innehåller mycket PFAS, det vill säga per- och polyfluorerade alkylsubstanser. Sådant ska inte finnas i kosten.

Äggen har aldrig varit så dyra som nu. Det dröjer nog inte länge innan de fått samma exklusivitet som de hade förr i världen, före ägg- och kycklingindustrins tillkomst. Ägg har i flera decennier varit ett billigt födoämne.

Östersjöns strömming och sill är fulla av miljögifter. De odlade laxarna har sina problem orsakade av olika tillsatser i kosten. När det gäller påskalammet så är det bara en tredjedel av lammköttet vi äter som är svenskt. Efterfrågan är större än tillgången. Ofta kommer det från Nya Zeeland i fruset skick.

För några år sedan var det stort hallå om produktionen av fjädrarna som vi dekorerar

påskriset med. Det framkom att produktionen baserades på rent djurplågeri i många fall. Fjädrar fanns plötsligt inte att köpa i butikerna. Nu har jag sett att de återkommit. Undrar just om det nu blivit en bättre hantering av fåglarna?

Seden med barn utklädda till små påskkärvingar som springer runt och knackar på dörrarna med förhoppning att få lite godis verkar ha försvunnit. Men på vissa håll har jag hört att barnen upplyser om att man kan swisha dem pengar. Inte riktigt lika kul, verkar mera som förklätt tiggeri.

Förr var påsken en högtid präglad av stillhet och en viss återhållsamhet. Numer är det full kommers varje dag under påskhelgen. Affärer, biografteater och olika nöjesinrättningar kör på precis som vanligt varje dag. Påsken liksom alla våra andra högtider är en tid av höjd konsumtion och frosseri, allt efter var och ens plånbok enligt parollen, **SOM TIDEN ÄR NU MÅSTE MAN JU UNNA SIG.**

Inger Klintberg Danielsson 24-03-30

