

# Ingers tankar



**V**ilka häftiga kast tillvaron bjuder på. Årets sista månad bjöd på en rad dagar fyllda av bara trevligheter i och med julresan till barnbarnet. Uppe-sittarkväll med tomtegröt och superfin nykokt, griljerad skinka, rimsmide och familjespel.

Efter julaftons lyxiga frukost fanns till och med tid för en tur till utflyktsberget med varm choklad och marshmallows att låta smälta i muggarna. Ute var det julkortsvackert med gnistrande snö på träd och buskar.

Sedan följde sillunch med Janssons frestelse, julkaffe med hembakade bullar, kakor och julgodis till Kalle Anka, l-å-n-g-t paketutdelande då alla paketen hade rimmade verser.

På kvällen julmiddag med fyra sorters lax, goda såser, citronpotatis och ett tyskt vitt vin följt av ris á la Malta med fruktsallad.

**Under mellandagarna blev det** kälk- och skridskoåkning, långa promenader och en av dagarna en tur in till stan med biobesök. Andra

dagar bad i badhuset, besök av kompisar till barnbarnet och lek och stöj. Det har varit en hel del läsande, tv-tittande och ritande ... och en massa god mat.

**Enda kruxet var det opålitliga vädret** som gjorde att det var extremt dåligt väglag några dagar. Mitt julbesök sträckte sig därför över nyårsaftons festliga middag innan återfärden hem på nyårsdagen. Bilen var tämligen full när vi packat in fyra fint renoverade matbordsstolar som var en av mormors julklappar.

**Vilken kontrast att komma hem** till sitt tomma, kalla hus efter livligheten hos barnbarnet. Men det kändes också bra att vardagsrutinerna nu skulle komma igång. Vem kunde ana att det skulle bli fimbulvinter? En förlamande kyla som gjort att man nästan inte vill lämna sängen när man väl fått upp värmen under duntäcke och fuskpälspläd och iklädd både flannelpyjamas, fleeejecka och sockor på fötterna försöker se positivt på tillvaron.



**Inser att stor del av pensionen** i vinter kommer att gå till elräkningar. Lyssnar på talar-  
na vid årets upplaga av Folk och Försvar och  
det som framförs där ökar på oron.

Med tanke på det dygnslånga eländet med de  
tusen bilarna, som blev stående i snön på E22  
och inte fick någon hjälp, undrar jag hur riket  
Sverige ska klara sig om det blir allvar.

Om vår krigiska granne i öst bestämmer sig  
för att försöka utöka sitt imperium även väster-  
ut, vad gör vi då? De pratar redan om att "öpp-  
na en korridor till enklaven Kaliningrad".

**Sveriges medlemskap i Nato** kanske  
kommer till stånd i juli säger Stoltenberg. Enligt  
en närstående bekant borta i Värmland frodas  
ekonomin i Karlskoga. Vapenindustrin går på  
högvarv.

Staden växer och upplever en veritabel  
byggboom med byggande av lägenheter i stora  
huskomplex nere vid Möckelns strand.

Utanför Karlskoga ligger Villingsberg, där  
amerikanska soldater inom en inte alltför avläg-  
sen framtid ska ha vapenarsenaler och militära  
övningar och i Kristinehamn har regementet  
återuppstått.

Även där ska amerikaner stationeras och  
ha sina vapenlager. Undrar om det finns något  
skrivet om det där att inte få placera kärnvapen  
på svensk mark?

**I det stora landet i väster** tycks det som  
att deras kriminelle expresident kan få förnyat  
förtroende och tillåtas ställa upp för återval.  
Hur sjukt är inte det? Man vet inte om man ska  
skratta eller gråta.

**Inger Klintberg Danielsson 24-01-20**

