

Ingers tankar



Tankar i november

Sedan andra världskrigets slut, under de knappt 80 år som gått, har det varit ungefär sextiofem krig på vårt lilla klot. Av det världsomspännande andra världskriget med alla dess fasor och lidande lärde sig människan ingenting av bestående värde.

Förenta nationerna, som skapades för att göra världen fredligare, är nu i princip en lam anka, som till och med hånas av olika länders högsta styresmän.

Inte ens en mansålder fick gå innan världen igen befann sig i en allt mer accelererande krigssituation.

De aningslösa människor som nu befolkar klotet har inga egna minnen av **det stora kriget**, bortsett från den ryska befolkningen som hela tiden matas med lögnar och fantasier om hur de är det land som segrade i andra världskriget.

En pågående, systematisk indoktrinering som tjänar till att förmå dem till att kriga igen på befallning när dess ledare så önskar.

Nutidens möjligheter att genom ständig påverkan av människors sinnen få dem att agera i en viss riktning blir mer och mer utstuderad allt efter att den digitala tekniken utvecklas.

De flesta människor vill inte ens tillstå att så är

Ingers tankar



Som Strindberg sa för länge sedan, **det är synd om människorna.** Det är inte lätt att veta hur man ska agera. Alldeles nyss hörde jag på nyheterna hur illa det är med flyget, särskilt i norra Sverige.

Folk flyger inte längre i samma omfattning som tidigare. Så nu är det kris. Kan det möjligen bero på att några människor lyssnat på det där om klimatstörningar och vill dra sitt lilla strå till stacken för att inte förvärra situationen för klotet.

En plågad värld har genomlidit en pandemi i flera år och därtill försämringar i ekonomin påverkad av ett förödande krig i Europa. Följaktligen har det inte handlats lika mycket, men ändå så pass att julen 2023 gav ett litet extra tillskott till handeln.

Nu trumpetas budskapet ut i tv och radio att **i år kommer julkommersen att slå rekord igen.** Är det möjligen handeln som ligger bakom och vill få sin önskan självuppfyllt. Upprepas detta påstående tillräckligt ofta så glömmer säkert folk att de bör dra ner på konsumtionen.

Då sopar vi problemen under mattan ännu en tid och gör som vår regering, struntar i klimatet. De behöver inte ens **låtsas att det regnar**, för det gör det redan utav bara sjutton ... på vissa håll.

fallet, att de blir påverkade av det som förs ut via nätet och andra media. De flesta människor vill dock helst leva så fredliga liv som möjligt. De är nöjda om allt rullar på utan störningar.

Men de är påverkbara om deras tillvaro kommer i oordning. Då är de öppna för enkla lösningar och kan lätt förledas av vem som helst som kan föra ut sitt budskap på ett tydligt sätt.

Den som sitter på makten har möjlighet att forma ett helt samhälle efter sina värderingar. Så har också skett så länge det funnits människor. Ofta med religiösa förtecken.

Just tro är ett mycket skarpt vapen om man vill skilja människor åt. Det absurda är att många lärar säger sig vila på människokärlek, men i realiteten är det tvärt om. Religionskrigen har varit väldigt blodiga och hänsynslösa. Vad som är ont eller gott är tydligen diskutabelt när det gäller tro.

Våra värderingar som utgått från antikens filosofer och ännu längre tillbaka har naggats i kanten och begrepp som demokrati och människors lika värde har förvanskats. Sanning och lögn var förr diametrala motsatser.

Nu kallas lögn **alternativa fakta**. Så kan man manipulera människors sinnen.