

Ingers tankar



Norge, Norge det är ett ruttet land ...

Så sjöng Moltas Eriksson för länge sedan i programmet Mosebacke monarki. Texten till den satiriska sången skrevs av Hans Alfredson och Tage Danielsson. Den humoristiska nidvisan skrevs på grund av att det gick så mycket bättre för Norge än för Sverige vid de Olympiska vinterspelen 1968, i Grenoble i Frankrike. Norrmännen blev så upprörda.

Vårt grannland Norge uttryckte däremot jubel när klimatmötets överenskommelse var i hamn. Både landets klimat- och miljöminister Anders Bjelland Eriksen och utrikesminister Espen Barth Eide sällade sig till de som hyllade beslutet. Känns nästan som spel för galleriet när man betänker hur mycket norska staten får in genom oljan. 2022 fick norska staten in 884

miljarder norska kronor i skatt från oljebolagen. Det var tre gånger så mycket som för år 2021.

Den norska oljefonden uppgår till ca 16,4 biljoner norska kronor (16 400 000 000 000 eller drygt 3 miljarder per invånare). Varje norrmann har mer än dubbelt så stort klimatavtryck som en svensk. Norge kommer även i fortsättningen pumpa upp ännu mer olja från sina borrhull i havet. "Norge har ingen trovärdig plan för att sluta med fossila drivmedel" säger Lars Haltbrekken, energi- och miljöpolitisk talesperson för Socialistisk Venstreparti.



fortsättning ↘

Ingers tankar



Det senaste om Norge är att de planerar gruvdrift på havsbotten i avsikt att komma åt begärliga metaller för den digitala utvecklingen. Som varande en enkel människa kan man undra hur det står till med deras konsekvenstänk. Det står nog på nollnivå. Norge har en historia som en marin nation med sjöfart och fiske, valfångst, säljakt och fiskeindustri. Nu finns det inte en tanke på vad som kan ske när man orsakar skada på havsmiljön, rör om i botten slammet, förändrar livsbetingelserna för allt havslevande. Skit samma bara vi kan tjäna pengar nu, tycks vara deras paroll.

Vårt broderland som för länge sedan gått om Sverige ekonomiskt genom sin olja, har blivit en nyrik, arrogant storebror som klart och tydligt visar att man struntar fullständigt i omvärlden och hellre väljer att dansa rakt in i evigheten, till full orkester och med bubbelvinet skvalpande i glaset, än att ge avkall på allt **överflod** som den feta plånboken kan ge.

Rikedom är som havsvatten – ju mer man dricker, ju törstigare blir man.



Inger Klintberg Danielsson 24-01-10

