

# Ingers tankar



Funderingar efter

## brandtal i Sälen

Överbefälhavare Micael Bydén  
talar vid Rikskonferensen 2024.  
Foto: Ulf Palm.

**D**en unisona skrämselfpropagandan för krig som förekom under Folk och Försvars möte i Sälen har skrämt upp inte bara Sveriges barn utan även den vuxna befolkningen.

Jag lyssnade lite sporadiskt på talarna den här gången, men även jag reagerade på budskapet. Vår ÖB som jag alltid tyckt varit en sansad karl, som verkar klippt och skuren för sin befattning, uttryckte nu sin oro kanske lite mer påtagligt än förra året.

Och visst, det har blivit betydligt oroligare ute i världen senaste året och vad som tilldragit sig här i Sverige har bidragit till vårt lands allt sämre läge.

**Temat under mötet var tydligen** att vanligt folk skulle skrämmas till att agera i större utsträckning.

Vad har vi fått för vägledning? Jo en liten broschyr i A5-storlek 2018 där det basalaste nämns. Självt vet jag inte ens var närmaste skyddsrum ligger. Det finns inga egentliga sådana där jag bor. Det lär ska vara en byggnad någonstans i ett villakvarter kanske femhundra meter fågelvägen från mitt hus. Jag har inte varit och kollat i vilken villa vi, mer än flera tusen personer, ska kunna inrymmas i händelse av krig.

**Leverantörer av vevradioapparater**, trangiakök och plastdunkar för vatten lär få ett uppsving i sina

affärer men det där om att lagra upp livsmedel och vatten och i en hast kunna ordna med alternativ energiförsörjning är något som inte låter sig göra lika lätt. Var och hur ska dessa extra förnödenheter kunna lagras. Det lär inte bli i en omfattning som räcker särskilt länge.

**Människor med någon form** av militär anknytning ser sig nu manade att gå i polemik med dem som opponerat sig mot skrämselftalerna. Självt undrar jag vad som egentligen ligger bakom den samlade skrämselfpropagandan under sammankomsten i Sälen?

Bäddar de för obekväma besked om skattehöjning för ökade försvarskostnader? Vill de lägga över ansvaret på allmänheten vid en eventuell krissituation ifall de själva kommer till korta?

Våra olika myndigheter är bevisligen inte precis några som kan samarbeta i knepiga situationer. Att både de borgerliga och socialdemokratiska regeringarna för några decennier sedan hjälptes åt att slakta ut stora delar av vårt försvar till fromma för skattesänkningar tycks redan ha fallit i glömska.

**Putin skrockar säkert** där borta i sitt väl skyddade palats, Han har lyckats väl med sin skrämselftaktik. Nu blev det så att våra styrande lite oförutsett gav honom extra hjälp i den frågan.