

# Ingers tankar



**A**tt kalsongförgiftaren skulle vinna valet i Ryssland var klart redan före valet. De utmanare han inte dödat var förbjudna att ställa upp mot honom, endast några få utvalda förlorare tilläts delta.

De av befolkningen i de ockuperade områdena i Ukraina som inte ville gå och rösta har under vapenhot i sina hem tvingats lägga sina förutbestämda röster i valurnor som valfunktionärer haft med sig.

Inför det ryska valet har Putin jobbat stenhårt på att försöka dribbla bort det faktum att han totalt misslyckats som statschef. På alla punkter i hans direktiv till omvärlden hösten 2021 har resultatet blivit det helt motsatta.

För att försöka dölja detta säger han nu att Sveriges och Finlands medlemskap i Nato saknar betydelse. Men de ryska hotelserna har blivit allt grövre vartefter de ryska krigsinsatserna inte gått **enligt plan**, som Putin ändå påstår att de gör.

**Om terroriststaten Ryssland** skrev jag den 7 december 2022. Sedan dess har läget blivit allt värre. Putin framstår allt mer som vår tids Hitler. Problemet är att detta faktum inte gått upp för gemene man i Ryssland såväl som världen i övrigt. I synnerhet inte i USA.

Det stora landet i väster ligger långt borta från Europa. Många av USA:s invånare har bristfälliga kunskaper om sin omvärld både geografiskt och politiskt. I vetskap om sitt lands storlek tror de att de är osårbara. De förlitar sig på sin stora militära styrka. Här betar de sig exakt på samma sätt som de indoktrinerade ryssarna.

Kriget i Ukraina verkar nu mest vara ett politiskt slagträ om makten i USA. Republikanernas inskränkta tänkande kan stå oss dyrt i Europa. Allra kostsammast blir det för Ukraina.

Så länge inte kriget försiggår precis på ens egen trappa tycks människan främst se till sin egen vinning. Den egna övertygelsen om vad

# Ingers tankar



som är värt att satsa på, vad som är rätt och fel, ändras över tid om det inte går fort nog att nå det resultat man förväntat sig.

Uthållighet är inte precis den mest framträdande egenskapen i våra moderna samhällen. Kortsiktighet, bristande konsekvenstänk, **snabba cash**, idiotbeslut och egoism desto vanligare. För att inte säga ren dumhet, som i sin tur beror på bristande kunskap.

Det är en sak att vara okunnig i Afghanistan där utbildning inte är för alla. En helt annan sak i till exempel USA och vårt eget land med dess **over flow** av information och tillgång till utbildning.

**Tänk er att sju gånger så många** som hela Sveriges befolkning, i det stora landet i väster, tycker att Trump är det absolut bästa de kan tänka sig, när det gäller att styra över det egna landet såväl som att få insteg över världspolitiken. Det är för mej en isande insikt om demokratins snabba sönderfall.

**Undrar hur många svenskar som smygdyrkar Donald Trump?**

**Inger Klintberg Danielsson 24-03-25**

