

Ingers tankar



KRIGET INNE PÅ

ANDRA DECENNIET

Det ryska anfallskriget mot Ukraina har gått in på sitt andra decennium. Sedan februari 2014 då Krim anfölls har hitlerkopian Putin gjort sitt yttersta för att få sitt indoktrinerade folk att agera mördare, våldtäktsmän och tjuvar.

Han och hans likar har skrivit om den ryska historien genom systematiska lögner. Hans nazistiska tankar förs ut genom ett kolossalt propagandamaskineri. Han har till och med tagit hjälp av den ortodoxa ryska kyrkan för att förmå människor att göra som han vill.

Ryssland kan sägas vara en teokratisk diktatur i och med att den ortodoxa kyrkan och dess högste ledare så starkt ivrar för kriget.

Under denna långa tid har det våldsbenägna Ryssland med brutalitet gjort allt för att Ukraina ska raderas ut från jordens yta. Gång på gång visar Ryssland att det är ett land som struntar helt i globala överenskommelser och bryter konsekvent mot krigets lagar.

De siktar främst på att skada det civila samhället genom att bomba hyreshus, skolor, mataffärer, barnsjukhus och andra vårdinrättningar liksom kulturella platser. De vill sprida skräck och söndra, tvinga människor till underkastelse med våld. Det är den ryska metoden att styra och regera.

Just nu pågår en regelrätt stöld av bostäder som tillhör ukrainare som på grund av kriget tvingats fly för sina liv. Och enligt EU-portalen har Ukraina säkra uppgifter om att Ryssland har deporterat och rövat bort närmare tjugotusen ukrainska barn.

Det är ett krigsbrott, ett i raden av alla som Ryssland begått och begår. Sedan mars 2023 finns därför en arresteringsorder mot Putin utfärdad av Internationella brottmålsdomstolen, ICC i Haag.

Nu har gökungen i EU, Ungern med sin president Viktor Orbán, självsvåldigt tagit sig för att ge sig i lag med Putin och låtsas leka freds-mäklare.

Ingers tankar



Han har helt missförstått sin och sitt lands roll att under det närmaste halvåret inneha ordförandeskapet i EU. Ungern har tydligen sin egen agenda.

Redan den 10 juli stod det klart att många EU-länder inte kommer att skicka sina ministrar till EU-möten inom närmaste halvåret, utan endast EU-tjänstemän.

Putin med sina uppumpade äppelkinder och botoxstela flin utnyttjar givetvis Ungerns utspel i sin propaganda. Sommarens stora begivenhet i Moskva är för övrigt en omfattande utställning byggd på allehanda lögnar om Ryssland och dess historia, likt Putins fasad i Armanikostym som döljer en ynkelig Gollumfigur.

Här hemma i Sverige har det framkommit att vår egen självutnämnda expert inom diverse områden, Bert Karlsson, även vet hur det ska bli fred. Ukraina behöver bara lämna ifrån sig de landområden som Ryssland lagt beslag på och simsalabim blir det fred.

Det är väl affärsmannen Karlsson som talar, affärerna går väl inte lika bra i skuggan av kriget. Det finns säkert betydligt fler

affärsmän som vill att kriget ska fortgå just för att de tjänar så ohyggligt mycket pengar på kriget, det är ett obehagligt faktum.

Mitt i allt krigande som försiggår runt om i världen lyssnar man förgäves efter en **stridbar fredsrörelse** som globalt kan manifesteras sig och ge röst åt att den lilla människan som vill ha fred, inte krig.

Tänk att få sticka hål på alla dessa uppblåsta stridstuppar och förpassa dem till glömskans bakgård. En önskedröm. Helt ogörlig Våld ger mera våld. Krig leder till krig.

Tänk så länge sedan det är som Gandhi gjorde **motstånd mot det onda genom aktivt ickevåldsmotstånd**. Så länge sedan det är som mänskligheten var emot atombomben. Så länge sedan det är som Lennon och Ono hade sin fredsdemonstration. Så länge sedan unga människor demonstrerade mot Vietnamkriget. Så länge sedan människor tänkte på annat än egen vinning. Så länge sedan **berg var till för att flyttas** ... så länge sedan!



Inger Klintberg Danielsson 24-08-07