

Ingers tankar



Det bortglömda Jemen har blivit mer synligt

Bland de många stridande länder som just nu slåss om uppmärksamheten på den krigiska arenan har Jemens huthirebeller sedan en tid terroriserat sjöfarten utanför kusten och på så sätt fått mer uppmärksamhet

I Jemen, som är ett av världens fattigaste länder, är tillvaron sedan länge helvetet på jorden. Så har det kommit att bli på grund av ett långvarigt religionskrig. Ung som gammal är beväpnad.

Befolkningen är uppdelad i shiamuslimer i norr och sunnimuslimer i söder. Huthirebellerna tillhör en gren av shiaislam. De stöds av Iran och även av Ryssland i ökande omfattning.

Huthier är lierade med palestinska Hamas och libanesiska Hizbollah. De ser Israel som sin fiende. Den andra sidan, sunni, som har regeringsmakten, backas upp av Saudiarabien och indirekt av USA.

Nu har huthirebellerna lyckats stänga till passagen genom Röda havet och Suez så att många av västvärldens fraktfartyg, som vanligtvis går den rutten, nu måste ta omvägen runt Afrika och Godahoppssudden.

Ett rejält ingrepp i ekonomiska faktorer som drabbar väst.

Det är inte svårt att se hur det hänger ihop. Nutidens krigande kan försiggå på många sätt. Ryssland, Kina och Iran vill att västvärlden ska få mindre inflytande i den arabiska världen.

I Jemen har de krigat sedan 2015, ja, egentligen ännu längre. 2004 var ett uppror i norr under den shiamuslimske Hussein Bada al-Din al-Huthi. Han dödades samma år. Hösten 2014 tog huthier kontroll över huvudstaden Sanaa och sedan dess är det ett pågående krig.

Landets infrastruktur är totalt demolerad. Miljon-tals barn kan inte gå i skolan. Av den 30,5 miljoner stora befolkningen lever åttio procent under ytterst svåra förhållanden med svälten som ständig följeslagare. 10 000 barn har dött och en koleraepidemi har rasat. Även al Qaidas jemenitiska gren och grupper som slåss för den islamska staten IS krigar om kontrollen i landets östra delar.

Det är länge sedan Jemen var Arabia Felix som romarna kallade landet. För att i någon mån återgå till att vara ett fungerande land kommer det säkert att ta minst en mansålder från det att de slutar att kriga.



Inger Klintberg Danielsson 24-02-17