

# Ingers tankar



## Höstbudgeten är presenterad



... och den visar hur lite regeringen vet vad som gäller för vanligt folk här i Sverige. Runt 5,5 miljoner är sysselsatta på ett eller annat sätt och det finns runt 2,1 miljoner pensionärer. Tillsammans alltså runt 7,6 miljoner som skulle kunna konsumera och stimulera tillväxten.

Då väljer regeringen att gynna den miljon som tjänar allra mest genom att ge dem de största skattelättnaderna. Det är tydligen den miljonen människor som regeringen förlitar sig på att de genom sin konsumtion ska öka tillväxten i landet.

Regeringen sänker skatterna med 28 miljarder, merparten av dessa går till samhällets mest högavlönade. Exempelvis får den som tjänar 125 000 kronor per månad närmare 3 000 kronor mer i plånboken, medan den som tjänar 25 000 får nöja sig med runt 150.

De som däremot har minst med pengar att hushålla med i vårt samhälle får nästan inget. Själv är jag pensionär med låg pension och jag får en skattesänkning som motsvarar en kopp kaffe på stan. Kan alltså kosta på mej lyxen en gång per månad, ifall jag har råd att ta mej in till stan. Men jag klagar inte, jag är van att hushålla med mina medel. Jag avstår gärna den där kaffekoppen till de som är mer behövande.

**I dagarna har vi fått veta** att vården vill säga upp runt 4 500 personer. Man diskuterar om våra skolbarn ska tillåtas få en bok per ämne de studerar.

Inom hemtjänsten fungerar det så dåligt att de är tvungade att ta in vem som helst att ta hand om de som är mest sårbara. Skola, vård och omsorg får därför 8,5 miljarder mindre än förra året.

**Regeringen har slopat** flygskatten och skatten på drivmedel är sänkt. Det signalerar att det är bara att köra på, flyg och far, klimatet kan vi strunta i. Alla priser är fortfarande höga i Sverige även om inflationen gått ner. Angående tillväxten så ligger Sverige i EU:s bottenliga och arbetslösheten är den högsta på tio år, pandemi-åren oräknade.

**Svantesson, du kan sluta orda om hur bra du och dina likar ordnat det för Sveriges folk.**

**Rikta dej till det sällskapet där du och dina kollegor hör hemma. Vi andra är inte helt korkade och de flesta av oss kan både räkna med plus och minus.**

