



## Hokus pokus med livet som insats



**V**ärlden vill bedragas och det är nästan alltid de mest utsatta och de svagaste som exploateras för mindre nogräknade personer som vill tjäna pengar på deras olycka.

Nu har personer i den sektliknande rörelsen **Life forum** gått ut med budskap som kan vara direkt förödande för trasiga själar.

TV4:s Kalla fakta har fått insyn i hur det låter när deras så kallade healer råder människor att inte ingripa om någon person säger sig vilja begå självmord.

**Energihealern Anders Knutas**, vd för Life forum vidhåller att det är förutbestämt när man ska dö även om man så gör det för egen hand, men han säger också att just den här healern **har gått över gränsen.**

Han säger också att barn väljer att få cancer för att bli sedda. Delar i hans predikan handlar om att det kan vara förutbestämt att en människa ska dö tidigt – ”**och att man till exempel kan ta in en sjukdom som gör att man dör tidigare än vad som var tänkt. Våldigt många barn tar på sig en sjukdom för att lära sina föräldrar saker**”, säger Anders Knutas till TV4:s Kalla fakta.

**Så här står det på rörelsens sida på nätet:** På Lifeforum erbjuder vi en mängd olika tjänster för att stödja din andliga utveckling och uppnå fantastiska resultat. Våra erfarna healers är specialiserade på att ansluta dig till högre makter och kan hjälpa dig att hitta glädje och positivitet i ditt liv.

*Genom vårt unika tillvägagångssätt kan du öppna upp för andlig utveckling och uppnå inre balans. Kom och utforska våra tjänster och låt oss tillsammans skapa en positiv förändring i ditt liv.*

**Det låter ju bra men** det stämmer tydligen inte alls med vad man i verkligheten håller på med. Ordbajseri är vad det är. Sådana här uttalanden har förekommit tidigare, ofta med religiösa förtecken.

Det ska ha varit självförvållat att folk blir sjuka. Det är tecken på att inte Gud vill ha dem. De förtjänar att straffas och så vidare.

Även Ulf Ekman som var pastor i Livets Ord (sekten som Carola var med i) har uttalat sig i liknande ordalag. Vilket hån mot alla människor som drabbas av sjukdom. Kan undra vilka Svenssis inte blivit sedd av **eftersom han nu valt att bli sjuk.**

# Ingers tankar



**Rickard Bracken**, generalsekreterare på Suicide Zero säger att det ofta är impulsdrivet att begå självmord. Det är olyckliga människor som går från tanke till handling inom tio minuter.

**Dessa healers är illasinnade**, människofientliga personer som borde kunna beläggas med yttrandeförbud. Men tyvärr går inte det eftersom vi har vår berömda yttrandefrihet och man kan göra sig till tals för alla möjliga idiotier utan påföljder.

Visst är det så att människor i pressade situationer, när de utsätts för onormala påfrestningar ofta blir sjuka. De är redan försvagade av vad de utsatts för och har då inte samma motståndskraft mot det onda. Det vet jag av egen erfarenhet.

**Jag skulle förstås inte ha** spjärnat emot den gången och hållit mej fast vid livet så envist utan hellre förkortat det, om jag ska tolka budet från **Love and Light** på rätt sätt.

Jag tolkade det jag drabbats av som tecken från min egen kropp. Den sa åt mej att nu är det dags att göra något. Nu måste du ta itu med det här. Det har jag alltid gjort, tänkt själv, och handlat därefter.

Nu hade jag tack och lov en nära anhörig som stöttade mej i rätt riktning när jag själv höll på att gå under av den allvarliga sjukdomen, när min husläkare inte lyssnade och fattade och när mina egna krafter tröt. Att ta livet av mej var aldrig något jag såg som ett alternativ.

**Du som läser det här och tror** att till exempel en viss sorts sten kan hjälpa dej så tro på den om du vill, men koppla inte helt bort ditt eget tänk. Det finns många andra mer livsbejakande alternativ att ta till. Tvivla inte på det, **DE FINNS!** Du har bara ett liv. Gör det bästa av det.

**Inger Klintberg Danielsson**  
**24-02-03**

