

Ingers tankar



Hej då landet...

Semestern är över, dags att återgå till arbetet, till skolan, till det vanliga livet. Vädret var inte att klaga på. De få regnskurar som kom var så välkomna.

Barnbarnet har fått bada nästan varje dag. Projektet fönstermålning har gått enligt plan. Hela barnbarnsfamiljen tog simborgarmärket även i år. Min måg har hållit gräset på lagom nivå, imponerat med backflip-volter när han varit och badat med sin dotter, kikat på fåglar så snart tillfälle givits och hållit koll på OS via mobilen.

Min dotter har visat sig vara en fullfjädrad fönsterrenoverare. Tillsammans har vi levt enkelt lantliv på lägsta nivå med diskning utomhus och enkelt kosthåll. Bara varit, haft närbild med sol, vind och vatten **mitt i spenaten** omgivna av åkrar och ängar och skogens alla djur.

Vi har tagit vara på de bär som blev kvar efter bärtjuvens besök. Blev inte någon sylt i år men bären räckte i alla fall till att strös på några tallrikar fil. Tyvärr är det en **återfallsförbrytare** vi har att göra med.

Nyheterna har bara nått oss sporadiskt om vi tagit oss tid att kolla på mobilen. Hela världen tycks bortkopplad när man befinner sig **på landet**. Plötsligt inser man hur lite man behöver. Kroppen får styra, man äter när man blir hungrig, sover när man blir trött, sitter still och låter tiden gå medan man kikar på molnen.

Gör det som faller en in. Läser en bok, lyssnar på radions **Sommar**, går en vända till skogen, får med sig lite blåbär till följande frukost och några kantareller att dela på i en svamppasta. Ritar **monster** och gör en klippdocka med barnbarnet.

Handlar ägg och närproducerad honung och glass i gårdsbutiken. Diskningen utomhus blir en stund av kontemplation medan tornseglarna kretsar högt ovanför. Ett oväntat besök bjuds på en snabbt tillagad soppa och efterföljande äppelkaka med hallonglass och kaffe. Inga konstigheter.

Den här lugna tillvaron blir nästan som en retreat, men triggas också igång hjärnan i tankar och planering av vad som kan göras när allt **kommer igång igen**. När den känslan infinner sig har semestern varit avkopplande.

Det känns bra att veta att sensommarens alla dagar finns kvar, augustimörkret med sin stjärnhimmel finns kvar liksom svampturer och lingonplockning i skogen, höstens skördetid, oktobers klara dagar, novembers gråt över tidens flykt, ljusen och bestyren när det lackar mot jul och sedan börjar allting om igen.

Att vara människa, det är att vara medveten om tiden – hela tiden.

Inger Klintberg Danielsson 24-08-10