



Ryssland det homofoba hedenhöslandet

När man hör vad som försiggår där vet man inte om man ska skratta eller gråta.

Just nu ser sig Ryssland hotat av My litle pony. I synnerhet av Rainbow Dash. Så heter den där lilla leksakshästen i plast som har regnbågsfärgad man och svans – som jag känner igen i min dotterdotters leksakssortiment.

Ryssland darrar av skräck, hela landet kan ju smittas av homofili. Därför har man i Ryssland stängt ner en My Little pony-mässa för att i görligaste mån säkra samhället.

Vi måste ha överseende med den ryska ångesten. Det där regnbågsfärgade kan ju ge vem som helst skrämselfhicka när man betänker dess samband med Hbtq-rörelsen.

Hbtq-folket är inte precis kända för sin våldsamhet och det är inte heller den ryssarna är rädda för utan snarare snällheten

och kärleksbudskapet. Det är ju en mycket flickig värld det handlar om och hur skulle det se ut om en sådan skulle tillåtas.

I Ryssland sätter man känslökyla, våld, styrka och hänsynslöshet i första rummet. Män ska vara machomän. Kvinnor ska beundra och passa upp dem. Homogent ska det vara, men inte homo.

Ryssland ligger långt efter övriga länder. Ryssland har ett ålderdomligt synsätt på det mesta. I världen i övrigt har lyckligtvis imperators kolonisation och förtryck av andra länder gått hädan för länge sedan och forna förtryckare gjort avbön och även betalat för gamla försyndelser.

Ostört har Ryssland länge fört ut sina lögnor och falska historia särskilt till länder i Afrika som tidigare varit koloniserade.



Ingers tankar

Nya ostabila stater i födslovåndor med bristande kunskap om både den egna statsbildningen såväl som sin omvärld, offer för korruption och främmande legoknektars framfart.

Länder som aningslöst satt sig i beroendeställning till det falska landet för smulor från dess bord. De har ingen aning om vad som väntar dem.

I Namibia har man inte nöjt sig med att Tyskland tagit ansvar för det som skedde när de var kolonialmakt. 2021 erkände Tyskland det folk mord som förekom i samband med kolonisationen av landet i början av 1900-talet. Tyskland har lovat ett bistånd på 1100 miljoner vilket Namibia tycker är otillräckligt och nu försöker de pressa Tyskland på mera pengar. Namibia har stötts av Ryssland, Kina och Kuba i sin frihetskamp.

I lögnens rike, Ryssland, arbetar man konstant med historieförfalskning, propagan-

da, skräckvälde och indoktrinering av grotesk omfattning. Det uppväxande släktet matas med dessa falskationer och programmeras till att bli hatiska nyttiga idioter som formas till robotliknande soldater i en ny armé beredd att sättas in i kommande erövringskrig.

Hur många länder Ryssland anser sig ha rätt till lär framtiden visa oss. Som stridsmetod har det landet alltid använt sig av den brända jordens taktik.

Brutalitet och krigsförbrytelser är dess kännetecken. Ukraina ska utrotas. Då ska man komma ihåg att Ukraina var ett eget land långt innan Ryssland bildades.

Med det trutande trynet Trump i väster och den paranoide psykopaten Putin i öster som parter och axelmakter i en ny koalition är vi snart alla tillbaka på Hedenhös nivå. I alla fall de som eventuellt överlever.

Inger Klintberg Danielsson 24-03-16



Rysk landsbygd.