



Att bli hudterapeut

Lyssnade på ett program i radions P1 häromnatten. Det handlade om tjejer som utbildade sig till hudterapeuter. Skönhet är något som de flesta flickor är intresserade av och många vill ägna sig yrkesmässigt åt något som handlar om det.

Frisöryrket har länge varit drömjobb för många. Man kan välja frisörlinje redan på gymnasiet och sedan fortsätta. Efter genomförd grundutbildning behöver man genomföra en avlönad praktik på minst 3 000 timmar innan man kan få sitt gesällbrev och titulera sig frisör.

2024 höjs garantilönen till 27 769 kronor för heltid per månad enligt uppgift på nätet. Vill man titulera sig mästare måste man ha ytterligare praktik.

Men nu skulle det handla om hudvård. Det är nu synnerligen **inne** att ta hand om sin

hud och väldigt många människor besöker olika företag som ger hudvård. Enligt programmet tycks utbildningen mest vara upplagd på praktik.

Skolan det pratades om heter Gilda-skolan, grundad av Gilda Liljeblad. Den finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och har bedrivit hud- och spa-terapeututbildning i trettio år, sedan 1993. Utbildningen är ettårig. Hur många timmar eller veckor framkommer inte, men spa-terapeutdelen tar en vecka. Såg en uppgift om att den ettåriga utbildningen även omfattar 700 timmars praktik.

Utbildningen kostar 95 000 och är inte CSN-berättigad. Man kan klara utbildningen kostnadsfritt om man går ett halvår extra och gör praktik i kundsalongen. Tjänstgöringstiden är måndag mellan 09 –17.30, tisdag till torsdag mellan 11.30–19.30 och fredag 09–16.00. I salongen i Stockholm finns 22 behandlingssängar.

Ingers tankar



I **programmet** som gjorts av Matilda Skarehag har hon intervjuat ett 20-tal tidigare studenter och lärare. Dessa har vittnat om en skola där eleverna utsätts för offentlig förnedring och kollektiv bestraffning.

Allt skulle ha yttersta perfektion. De blev uppställda och utsatta för granskning. Hade de inte tillräcklig make-up fick de bättra på den. Det fanns knappt tid för toalettbesök eller matrast. Skolan nekar till anklagelserna.

Det som de här studenterna inte förstått är att de tjänstgör i ett vinstdrivande företag. De är företagets ansikte utåt och i direktkontakt med dess kunder. Eftersom allt handlar om det yttre och ytan måste vara perfekt så måste studenterna också svara upp mot företagets krav.

Företaget vill vara så lönsamt som möjligt och studenterna är skyldiga att bidra till det.

Skolan går varken under skollagen, högskolagen eller lagen om yrkeshögskolan så därför gör ingen myndighet någon regelbunden tillsyn av skolan. Utbildningen räknas i stället som en tjänst som eleverna köper.

En färdigutbildad hudterapeut tjänar enligt uppgift på nätet ungefär 24 500 kronor per månad. Det får sägas vara ett låglöneyrke. Kanske värt att fundera mer än en gång. En låg lön över tid ger också en låg pension.

Skönhet är motsatsen till perfektion – det handlar om förtroende, karisma och karaktär.

Inger Klintberg Danielsson 24-05-08

