

# Ingers tankar



## De fyra elementen ... ... och deras betvingare

**S**edan gammalt vet vi att alla de fyra elementen, jord, vatten, luft och eld är förutsättningar för att vi, alla biologiska varelser på detta lilla klot, ska kunna existera.

Vi människor har gjort vårt bästa att förstöra och förgifta jorden, vattnet och luften. Den nyckfulla och farliga elden hade vi någorlunda koll på, men nu då vi förstört de andra elementen och ändrat klotets livsbetingelser, har elden blivit vår fiende.

Allt vi respektlöst fingrar på och gör oss till herre över här på jorden slår tillbaka mot oss och förgör oss i det långa loppet. Vi är inte större än så även om vi tror det.

**Det senaste påfundet** att vi ska lagra koldioxid under havsbotten är rent förödande. Ett uppvisande av total brist på insikt och likgiltighet för framtiden. Vi har redan försurat havet så att vissa arter redan dött ut. Vill vi verkligen ta död på ALLT som lever i havet?

**För en tid längre tillbaka** sedan framfördes en annan lika huvudlös idé i Ryssland. Där tänk-

te man sig skicka upp raketer som skulle sprida ut partiklar i atmosfären och på så sätt förhindra solens farliga strålar att nå jorden.

Man ville också framkalla regn på ett liknande konstlat sätt. I teorin fungerar många galna tankar. I verkligheten har man ingen som helst hum om konsekvenserna.

**Det har funnits och finns** flera exemplar av Der Übermensch som trott/tror sig stå över världssalltet och vet mer än alla dess övriga invånare.

Tyvärr är det så att dessa knäppgökars dårskaper har äventyrat, och gör så än idag, inte bara deras egen existens utan också alla andra på jorden levande varelsers. Varelser som inte bitt om att få delta i dessa ansvarslösa experiment som kan orsaka att de mister livet i förtid.

**Det är en gåta för mig** att den förmättna, våldsbenägna och egoistiska människan, trots vetenskapen om sin historia, envist fortsätter på sin destruktiva bana och med en dåres envishet och till idioti gränsande tro på sin egen rätt att få sätta livsbetingelserna här på jorden på spel.