

# Ingers tankar



## Att fylla åttio



Insynnerhet en person i min närhet hade många åsikter och bekymmer om hur jag skulle fira min jämna födelsedag. Det fick mej att skriva ner mina tankar om detta att bli åttio.

### VAD BETYDER DET?

Jag har fått vara med rätt länge. Jag har ett långt liv bakom mig. Jag har gått igenom en del prövningar i form av sjukdomar och smärta, mist många nära och kära. Jag har arbetat och strävat i näst intill femtio år.

Jag har hela tiden 'dealat' med livet för att allt ska fungera. Jag har varit glad åt allt som gått bra. De små lyckostunderna har lyst som pärlor i vardagen. Det har aldrig behövts några extra-ordinära saker.

### VARFÖR DÅ GÖRA SAK AV ATT FYLLA ÅTTIO?

För skojs skull googlade jag lite på nätet och det gjorde mej varken inspirerad eller sugen på något av allt som föreslogs.

Jag behöver inget spa-besök eller någon extra elegant middag ute, ingen hotellövernattnig. Jag behöver ingen resa eller biljett till något dyrt musikevenemang. Jag behöver inga saker.

Jag har inget behov av smycken, flärdfulla kläder, skor, väskor eller parfymer. Mina bokhyllor är överfulla. De glättade veckotidningar och dyra månadsmagasin som finns att prenumrera på är en ständig upprepning av samma tema och samma köp-köp-köp-uppmaning.



# Ingers tankar



Jag röker inte och jag **skåpsuper** inte. Chokladpraliner och sötsaker passar inte så bra ihop med diabetes 2.

Det som betyder något är närhet med dem jag tycker om. Ett samtal om ett gemensamt intresse över en kopp kaffe med eventuellt tilltugg. Att tillsammans laga något gott att äta.

Att göra en utflykt till en vacker plats i naturen. Att få sällskap på en promenad i min takt. Att få hjälp med någon sak som jag inte själv längre kan fixa. Ibland bara en liten pratstund. Inga märkvärdigheter alltså.

Nu blev det så att jag firade min dag helt på egen hand eftersom mitt barnbarn blev sjuk och inte kunde komma med sin familj som planerat.

Men firad blev jag med mejl, sms, gratulationskort, telefonsamtal och blombud. Några

grannar ringde på och överlämnade fina blommor men hade inte tid att komma in. Ett tjugotal gratulanter hörde av sig.

Det blev faktiskt lite stressigt med alla blommor att ta hand om, nästan hela mitt innehav av stora vaser gick åt. När kvällen kom lyste åtta stiliga blomsteruppsatser på bordet i vardagsrummet medan jag satt i en fåtölj intill och funderade över vad som egentligen hände.

Barnbarnet, lilla Humlan, kom veckan efter med kramar och paket, vidhängande föräldrar och en mycket stilig tårta. Då kom flaskorna med torr champagne och äppelbubbel till pass liksom snacksen, mormors hembakta wienerbröd, kakor och lite god mat.

Allt som behövdes för en värdig födelsedagsmiddag.

## SEDAN VAR ALLT SOM VANLIGT IGEN



Inger Klintberg Danielsson 23-03-23