

Ingers tankar



I väntan på frälsaren

så gör USA:s väckelsekristna allt för att så snart som möjligt komma till paradiset

Sent en kväll i februari visades Dox-film på tv, en norsk dokumentär, Praying for Armageddon, om den kristna högern, den evangelikanska kyrkan i USA. Programmet går inte i repris, men finns på Svt Play.

Så många människor som möjligt borde se det. Det skildrar den monstruöst fanatiska så kallade kristendom som stora delar av USA:s befolkning bekänner sig till. Det var en skrämmande upplevelse att bevittna denna avart av religion.

Det är bland dessa väckelsekristna som Trump har sin väljarbas och ivrigaste anhängare. Han frekventerar deras möten då och då och låter sig tillbedjas av massorna.

Det är till den evangelikanska kyrkans pastorer som USA:s presidentkandidater vänder sig för att få deras välsignelse och vägledning. En fetlagd man vid namn John Hagee är en av de pastorer som gapar mest och sprider sin förgiftade religion.

Den här sektliknande rörelsen jobbar stenhårt på att med avsikt framkalla Armageddon, apokalypsen, det slutliga kriget som ska utplåna världen, då Jesus ska dyka upp på en vit häst med svärdet i hand och döda alla som inte tror på honom.

De ber för jordens undergång. I deras förvirrade hjärnor finns endast en tanke, just de är av Gud utvalda och kommer till paradiset i och med det

sista slaget. De står på Israels sida och vill att alla palestinier ska utplånas. De ser sig som korsriddare för judarna. De känner tydligen inte till att det var korsriddarna som var judarnas värsta fiende.

De har samma krigiska inställning i utövandet av sin religion som islamisterna med sin heliga Jihad. De är som berusade av känslan att det snart, äntligen ska bli krig. De ser fram mot att oroshärdarna i världen ska braka ihop med sin fulla arsenal av vapen av alla slag och i synnerhet kärnvapen så att världen garanterat ska gå under.

Det amerikanska försvaret är infiltrerat av denna religion som får verka i dess hägn och ostört påverka unga män som precis kommit in i det militära.

Överåriga Mc-knuttar åker på stora motorcyklar i kortege med flaggor och symboler. De har dubbingar av riddare som ska slåss för deras heliga sak. På religiösa stormöten visas det upp små indoktrinerade barn som får återge de religiösa målet. Det är **God bless America** på alla tänkbara sätt med tillägget att blodet ska rinna. Halleluja!

Det är filmaren Tonie Hessen Schel som undersökt det väckelsekristna inflytande som ligger som en våt filt över USA:s politiska landskap. Det är detta Amerika som väntar oss om Trump kommer tillbaka.