



Festen som gick överstyr

Västerås stadshus – platsen för festen!

Det är inte svårt att hitta ämnen för mitt kåseriskrivande. Världen är helt ur led, både globalt och på nära håll. Skulle jag skriva om **ALLT** idiotiskt som sker skulle jag gå bet på uppgiften. Kanske är det tur att jag inte längre prenumererar på lokaltidningen för nu behöver jag inte bli upprörd över av vad som försiggår i min närmiljö.

När jag blev upplyst om hur stadens senaste kommunala julfest för en av kommunens förvaltningar där flera chefer deltog urartat, blev jag inte förvånad. Lokaltidningen redogjorde för hur

våra kommunala tjänstemän svinat ner när de firade att det skulle bli jul:

Spillt ut öl över golven och kissat ner toaletts väggar, golv och papperskorg. **Fylleslag i stadshuset – kissade i papperskorgar** var rubriken.

Det räckte tydligen inte med den vanliga städningen efteråt utan städfirman fick sätta till sex extratimmar för att återställa lokalen i presentabelt skick. **Notan fick skattebetalarna stå för** skrev tidningen och talade om att städningen kostade 3 656 kronor.

Ingers tankar



Nog är det bra att pressen, för oss gräsrotter, håller koll på vad våra styresmän håller på med. Just den här sortens upplysning är egentligen rätt onödig, det är allom bekant att de som har makten, och deras tjänstemän, inte behöver bete sig som övriga i samhället. Och de extra-kostnader som de förorsakar oss skattebetalare är oftast betydligt större belopp. Men ja, det är bra att vi får veta hur det går till.

Senaste dagarna har vi fått höra om hur det går till när våra EU-representanter ska nomineras. I till exempel **korvministrarnas parti** har det hänt saker. Vad som hänt, när och hur, lär vi nog aldrig riktigt få veta, men rubriker blev det.

Att få arbeta i EU vill nog många politiskt intresserade. Det är mycket väl betalda arbeten med många förmåner. Ändå har vi, historiskt sett, fått otaliga exempel på att dessa politiskt utsedda personer ändå inte är nöjda med sin lott, utan ägnar mycket tid åt att försöka **förmera** sina inkomster på alla upptänkliga sätt.

Då handlar det inte om några tusen i städ-kostnad. Då handlar det om dyra – dubbla – bostäder, flygresor, taxiresor, hotellkostnader, restaurangbesök, gratis städning och tvättnotor utöver ordinarie traktamenten.

Inger Klintberg Danielsson 24-02-07

EU-parlamentet – här lever man också gott på skattebetalarnas bekostnad.

