



Eländes elände

Påskaftons morgon tvekade jag länge ifall det var någon idé att över huvud taget lämna sängen.

Denna satans påsk med så mycket elände. Text-tv talade om att Polens premiärminister Donald Tusk precis sagt att Europa befinner sig i ett förkrigsläge.

Han konstaterar att Rysslands president Vladimir Putin anklagar Ukraina för terrorattacken mot konserthuset i Moskva utan några bevis. Tusk säger att Putin **uppenbarligen känner ett behov av att hitta motiv för allt våldsammare attacker mot civila mål i Ukraina.**

Premiärminister Tusk vädjade igen om ökat västligt stöd till Ukraina.

På långfredagen sa Frankrike, Tyskland och Polen att de lovar skaffa mer vapen till Ukraina och öka produktionen av militär utrustning.

Idag talade vi med en röst sa Tusk. Vad hjälper det? Just nu är Ukraina i underläge då stödinsatserna från EU och USA sinat och Ryssland trappar upp kriget dag för dag och planerar för ännu större krigsinsatser senare i vår.

På Aftonbladets sajt stod att läsa att trettio procent av Ukrainas yta är minerad i till obrukbarhet för evärdlig tid. Minorna finns överallt på fält, vägar och gömda i samhällen. Det handlar om hundratusentals sprängladdningar där kriget dragit fram.

Den ukrainska kornboden blir till stora delar obrukbar. 174 000 kvadratkilometer eller motsvarande cirka 40 procent av Sveriges yta hyser odetonerade minor, de flesta utplacerade

Ingers tankar



av Ryssland, men Ukraina har också bidragit.

Tankesmedjan Globsec säger att det kan dröja 757 år innan marken är säker. Om man räknar bakåt 757 år kommer man till 1267, det ger perspektiv på tidsrymden.

Annandag påsk meddelades att nio barn i åldern fyra till nio år dödats i provinsen Ghazni i Afghanistan av en mina som härstammar från Sovjetunionens invasion 1979. Fyrtiofem år efteråt drabbas fortfarande barn av krigets försåtlighet.

I Afghanistan har krig och konflikter pågått i decennier. Olika militära grupperingar, talibaner och utländska invasionsstyrkor har alla bidragit till att förvandla landet till en farlig plats. Även i provinsen Herat dog ett barn och skadades flera vuxna av en **kvarglömd** mina nu under påsken.

På långfredagen fick vi också vetskap om att Europaparlamentet skakas av anklagelsen att vissa av dess ledamöter tagit emot mutor av Ryssland via den Tjeckienregistrerade nyhetssajten Voice of Europe.

Enligt Belgiens premiärminister Alexander De Croo uppdagades det genom kontraspionage av belgisk och tjeckisk underrättelsetjänst. Det gäller en Moskva-finansierad påverkanskam-

panj för att vända opinionen i Rysslands favör inför det stundande EU-valet.

Och det är EU-parlamentariker från sex länder – Tyskland, Frankrike, Polen, Belgien, Nederländerna och Ungern det handlar om. Uppgifterna kommer ett år efter mutskandalen **Qatargate**, där bland annat Qatar anklagades för att försökt köpa inflytande av flera personer med nära koppling till EU-parlamentet.

Israel har äntligen lyckats oskadliggöra Gazas största sjukhus, al-Shifa i sin jakt på Hamasmedlemmar. Sjukhuset är totalt förstört, där finns endast kvar döda och sepsissjuka samt tömda förråd.

I USA lämnade en kvinna sin 16-månaders baby ensam i tio dagar med ett par nappflaskor medan hon själv åkte på semester. Naturligtvis dog barnet. Nu är mamman dömd till livstid.

I Sverige är det *coolt* bland vissa unga att vara kriminell. Skjutningar och sprängdåd fortsätter.

Sextio bilägare har under helgen fått sina fordon förstörda i en storbrand i ett garage.

Kvinnor dödas av sina män och ex-män. Bedragare lurar systematiskt både äldre och yngre.

Vare sig det är vardag eller helg kan vi vara säkra på att eländet försiggår i stort och smått världen runt. både på individuell såväl som kollektiv nivå. Det tycks vara det enda som är riktigt beständigt.

Känner att jag vill sälla mej till Astrid Lindgrens *Rumprissar* när de frågar *Voffor då då? Voffor gör di på detta viset?*

