



## Demografi del II

**L**yssnade på några personer i tv-programmet Ekonomnibrån som diskuterade varför det föds så få barn i Sverige. Det var Emma Frans, forskare och vetenskapsskribent, Robert Boije, chefsekonom på SBAB och Katrine Kielos, ekonomijournalist och författare, som la fram sina teorier.

**Det har inte fötts så få barn** i Sverige på tjugo år. Fertilitetstalet – födda barn per kvinna – har gått ner sedan 2010 och är nu 1,45. Trots vår jämställdhetspolitik, utökad föräldraledighet, utbyggd barnomsorg, satsning på barnfamiljer och liknande så är lusten att bli förälder inte särskilt stor.

Många deklarerar att de helt enkelt inte är intresserade av att bli föräldrar. DINK (Double Income No Kids) är det som gäller. De som avstår att skaffa barn möts ofta av misstro och kritik.

**Det konstaterades att ju rikare** ett land är desto färre barn föds det. Samtidigt konstaterades att bland de mest förmögna och framgångsrika är det vanligt med stora barnkullar.

Det finns säkert ett dynastitänkande hos den privilegierade delen av befolkningen. Att ha många barn blir som en klassmarkör. Det är inte

**Det har inte fötts så få barn i Sverige på tjugo år.**

**Många deklarerar att de helt enkelt inte är intresserade av att bli föräldrar.**

så konstigt, det är dyrt att skaffa barn. I programmet framkom att ett barn kostar cirka 2,3 miljoner fram till 18-årsåldern.

**I den tid som nu är i Sverige**

bor mer än 192 000 unga vuxna fortfarande kvar hos sina föräldrar för att det inte finns bostäder åt dem. Även de unga som vill utbildas

efter gymnasiet kan tvingas ändra sina planer då det inte heller finns studentbostäder i tillräcklig omfattning.

Många i barnafödande ålder har en dyster framtidstro. De senaste årens krigande och eko-



# Ingers tankar



nomiska osäkerhet i världen gör givetvis också sitt till. Familjebildning sker allt senare i livet.

En del kvinnor låter därför frysa ner sina ägg för att kunna föda barn i ett senare skede av livet. Att göra det är lite av en chansning, det är kostsamt, det finns inga garantier att det slutar med ett lyckat barnafödande, kvinnan kanske inte klarar att bli gravid.

**Man räknar med att** befolkningstillväxten i världen kommer att plana ut i slutet av vårt århundrade. även om det på den afrikanska kontinenten föds mer än 6,5 barn per kvinna och säkert kommer att fortsätta så ett bra tag till.

Som kuriositet nämndes att i Japan är det nu större åtgång på vuxenblöjor än blöjor för bebisar.

**I Japan är det nu större åtgång på vuxenblöjor än blöjor för bebisar.**

I Sydkorea är fertilitetstalet nere på 0,59. I många av Europas länder är läget sämre än i Sverige och trots att man där har försökt påverka situationen genom att efterlikna Sverige, ta politiska beslut om bättre barnomsorg och förbättra ekonomin för familjer etcetera.

Men inget har hjälpt. Att göra som i USA och införa stränga abortlagar är inte rätt väg att gå. Inte heller att tvinga kvinnor att bli mammor, försvåra för dem i arbetslivet och som Trumpanhängarna gör, utmåla barnlösa kvinnor som samhällets fiender.



Föregående kåseri om demografi, del I, [finns här](#)



**SCB Historiskt lågt barnafödande och lägsta folkökningen på 22 år**



Inger Klintberg Danielsson 24-09-21