

# Ingers tankar



## BONJOUR TRISTESSE

**V**id ett besök i Västerås city för en tid sedan blev jag tämligen beklämd. Det var visserligen en vardag och folk arbetar ju men jag har aldrig upplevt ett så avfolkat city. Hela staden verkade övergiven. Det såg slitet och fult ut. Väldigt många bekanta butiker hade försvunnit. Skyltfönstren var övertäckta.

Det enda som verkade finnas gott om var ställen där man kan fika eller lämna in spelkuponger och liknande. Jag förstår vad det beror på. Det är näthandeln som gjort att vanliga butiker inte längre är lönsamma.

**Mina ändrade omständigheter**, att jag inte längre kör bil och därför blivit mera stationär har gjort att jag inte uppmärksammat detta tidigare. Processen har pågått en längre tid. Nu blev det så uppenbart hur det är och hur samhället förändrats. Själv avskyr jag att handla på nätet.

Det är urtrist att behöva sitta bort tid vid datorn och scrolla fram det som man behöver köpa. Det är omöjligt att avgöra vad det är för kvalitet. Jag vägrar. Jag vill inte bidra till idiotin att köpa på mej olika storlekar och färger för att sedan returnera det jag inte vill ha.

Det är så korkat, så miljövidrigt, så osmart för klimatet. Kom inte och säg att vi sparar in på resorna till affärerna, vi måste ändå åka kors och tvärs för att hämta ut paketen på konstiga utlämningsställen. Sedan åka en vända till när paketen returneras. Och en tredje resa till återvinningen med allt emballage som blir.

**Apropå kvalitet så är det** ett okänt begrepp nu för tiden. **Fast fashion**, själva begreppet säger allt. Snabbmode, lätt fångat, lätt förgånget. Bara skräp, inget att behålla en längre tid. Köp och släng! Varor värda att behålla producerats inte längre.

Själva nedbrytningen och slitaget finns redan inbyggt från början. Det är meningen att saker och ting ska gå sönder så man måste köpa nytt. Allt prat om att hushålla med klotets resurser är bara **bull shit**, ett spel för galleriet.

Det som gäller är att **hålla hjulen igång** och konsumera utav bara sjutton. En liten ekonomisk elit av världens befolkning ska bli ännu rikare genom att den stora massan aningslöst ägnar sig åt att ge dem alla sina surt förvärvade slantar.

**Folk har inte längre tid att umgås**. De har inte tid att mötas **face to face**. Inte tid att ringa. Inte tid att höra av sig på annat sätt. De är alltid inneslutna i bubblan **min mobil och jag**. Arbete och fritid går ihop i eoner av tid vid skärmar för att kolla på TikTok eller på att följa olika influencers liv.

Härma vad de gör, vad de köper, vart de reser, vad de äter. Må dåligt av att inte nå deras levnadsnivå. Gör dåliga beslut. Frestas att spela bort sina pengar, sina bitcoin eller andra kryptovalutor. Leva pseudoliv. Visst är det kul med den digitala utvecklingen?

**Pass på! Hjulet snurrar – men hamstern är död.**

