

Ingers tankar



**DEN SOM VÄNTAR
PÅ NÅ'T GOTT**

Ingers tankar



Äntligen!

Efter att ha släpat med stora vattendunkar i fyra somrar och stått utomhus och diskat så har vi nu ett avlopp så vi kan släppa ut diskvattnet.

Nästa sommar hoppas jag vi åter kan koppla på vattnet och få det mer lättarbetat i köket.

Trots att jag berättade att vi bara vistas i torpet en liten del av sommarhalvåret, kom företaget vi först frågade till råds tillbaka med en offert på en synnerligen krånglig, svår genomförbar och mycket dyr avloppslösning.

När jag räknade på avskrivningskostnaden över tjugo år insåg jag att varje besök på toaletten skulle kosta väldigt mycket.

För att det hela skulle fungera måste man också nyttja toaletten året runt och likaså ha elen påkopplad hela året. Även tömningen av tanken skulle kosta mer än den vanliga taxan. En idiotlösning.

Vår lösning blev att installera ett enkelt BDT-avlopp. (BDT står för bad, disk och tvätt). Toalettbestyren fixas med en förbränningstolett.

Vi läste på och undersökte hur ett BDT-avlopp utförs. Min dotter gjorde en superfin ansökan, nästan onödigt grundlig och omfattande. Och hjälp med utförandet fanns alldeles nära inpå.

Vår grävare visade sig vara en mycket kompetent person. Vi hade osedvanlig tur med vädret, så första dagen arbetades det tills mörkret föll.

Dag två slutfördes arbetet med resterande återfyllning. De två stora brunnsringarna, som blev över vid förra avloppsbygget och som passivt legat och vilat bakom stengårdsgården i femtiosex år kunde, som en bonus, enkelt förflyttas med hjälp av grävskopan och grävarens skickliga manövrerande.

Nu ska de få inhysa bärbuskar i vår planerade bärträdgård. Nästa år när jorden i det stora diket satt sig, reparerar vi gräsmattan och ser över vattensystemet.

Den som väntar på nå't gott väntar alltid för länge säger man nu för tiden. Vi fick vänta rätt länge på det nya avloppet men resultatet blev MYCKET GOTT.