

Ingers tankar



Panta rei

Grekiska för **Allt flyter**. Först omnämnt hos Herakleitos från Efesos (ca 540–460 f.Kr.) känd för två sentenser: "Allt flyter" och "Man kan inte stiga ner två gånger i samma flod".

Kriget i Ukraina har pågått i två år. Ryssland med tre gånger så stor befolkning som Ukraina satsar 40 procent av sin budget på kriget och har ställt om sin industri till att bara ägna sig åt vapentillverkning.

Putin satsar på en ny generation av soldater, hans växande Hitler-Jugend-liknande barnarmé drillas i konsten att hantera vapen och indoktrineras av hans lögnare. Ännu en generation ska präglas av lögnare och hat.

Än har Putin inte uttömt sina avlägsna regioner på soldatämnen så största delen av den ryska befolkningen behöver än så länge inte befatta sig med kriget. Ryssland förses kontinuerligt med vapen från Nordkorea och Iran.

Ukrainas soldater får ingen avlösning, de förväntas strida år efter år. Nu dras alla beslut om EU:s hjälp till Ukraina i långbänk. Ungern är en sten i skon för EU, Viktor Orbán ställer ideligen till oreda i EU.

Det fattas vapen till Ukraina och flera EU-länder vill inte bidra till landets upprustning. USA har dragit sig ur sina åtaganden. Trump agerar i ytterkanten med att sabotera för Ukraina och ger därmed stöd åt sin kompis Putin.

Trump använder kriget i sin valpropaganda. Redan nu deklarerar han sina kommande åtgärder, säcker på att han ska återfå presidentposten vid årets slut. Han ska styra över Nato, Han ska bestämma över Ukraina. Han ska bestämma över klotets han-

delsavtal. Kort sagt det är Trump som ska vara vår världsherre i väst.

Läste häromdagen en artikel av Anna-Lena Laurén. Hon har träffat författaren till en nyutkommen bok som handlar om Ukrainas president. Det är den Moskva-födde amerikanske författaren Simon Shuster som har följt Volodymyr Zelenskij på nära håll och skrivit boken **The Showman. Inside the invasion that shook the world and made a leader of Volodymyr Zelensky**.



Från att under större delen av sitt liv ha varit en typisk postsovjetisk ukrainare, en person som är omedveten om den aktuella politiken och som aldrig har satt sig in i sitt lands historia, språk eller kultur har Zelenskij förvandlats till att bli symbolen för det ukrainska motståndet.

I dagarna har vi fått veta att Zelenskij avskedar landets populära försvarschef Valerij Zaluzjnyj. Av politiska skäl sägs det. Det sänder inga bra signaler. Varken för den ukrainska stridsmoralen, för folket eller till dem som stöttar Ukraina.

Enskilda till synes bagatellartade händelser kan tillsammans vid ett visst ögonblick övergå till fullständig katastrof. Det har historien lärt oss. Mänskliga tillkortakommanden, brist på fantasi, flatthet, godtrogenhet och ren dumhet tillsammans med hybris och maktbegär, vilken farlig cocktail.

Inger Klintberg Danielsson 24-02-24