

# Ingers tankar



## Att minnas sina döda

**B**åde Halloween och Allhelgonahelgen är tillfällen då vi ska tänka på de som gått bort. Halloween stammar från förkristen tid då kelterna tänkte särskilt på sina döda. Då klädde de ut sig och skrämde bort onda andar och tände eldar.

Hos oss firas Halloween en enda dag, den 31 oktober. Det är en tämligen ny sed som sedan 1990-talet genom kommersialisering blivit mer och mer uppmärksammas.

**Allhelgonahelgen består av** två dagar – Alla helgons dag och Alla själars dag. Alla helgons dag infaller alltid en lördag mellan 31 oktober och 6 november. Dagen efter alla helgons dag firar vi nu för tiden alla själars dag i Svenska kyrkan.

Det är då vi tändar ljus och minns våra nära och kära som gått bort. Den seden har också vuxit med tiden. Nu är det trängsel på alla kyrkogårdar och kanske inte så andaktsfullt och stilla som man skulle önska.

**I vår sekulära värld har** det blivit så att allhelgonahelgen ofta är ett tillfälle då man träffas till middag med familj eller släkt. Lite som USA:s Thanksgiving den fjärde torsdagen i november, men som brukar firas i familjens hägn över there den sista helgen i november. Då samlas man familjevis och äter kalkon och umgås med sina nära och kära. Det har vi sett skildras i otaliga amerikanska filmer.

**Det går bra att tända ett ljus** när man vill och där man befinner sig, hemma eller borta, stilla sig en stund och tänka på dem man hållit av. Vi behöver alla tänka på att allas vår tid är utmätt och att vi fyller vår tid på rätt sätt. Det gives ingen repris, det är få saker man kan ändra i efterhand, chansen att göra det kanske redan är borta. Det bästa är att leva så att man slipper gå tillbaks och korrigerar vad fel man gjort.

**Inger Klintberg Danielsson 24-10-30**

