

Ingers tankar



2025 ett stort jubileumsår

I början av förra seklet var det oro i Europa. Tyskland var kulturcentrum i den här delen av världen men hade drömmar om utökad kolonisation för att kunna fortsätta växa och berika sig.

Storbritannien, Frankrike, Belgien, Italien och Portugal var länder som bredd ut sig globalt genom kolonisation. Ryssland hade sin blodiga revolution och den nyblivna Sovjetstaten ville också växa.

Inom loppet av något mer än trettio år lyckades mänskligheten åstadkomma två världskrig av gigantiska mått och förödande följder. Båda krigen bottnade egentligen i de stridande ländernas nationalism.

För åttio år sedan, år 1945, pågick fortfarande andra världskriget. Men Das Volk und Das Reich, Tyskland, var på väg att förlora kriget efter att ha förförts av gaphalsen Adolf Hitler, trots på hans utfästelser att Tyskland skulle härska över hela världen och att det judiska folket var roten till allt ont.

Det här året bombades den gamla tyska kulturstaden Dresden sönder och samman och brann upp i en eldstorm. Hitler skickade ut landets småpojkar att strida mot ryssen.

I april begick han, anstiftaren av kriget, självmord i sin bunker. Hans propagandaminister och hans hustru tog också livet av sig efter att de dödat sina sex barn.

Röda Korsets vita bussar gick i skytteltrafik för att föra ut lägerfångar från deras helveten i tyska förintelsläger. Men många människor dog i krigets slutskede på grund av misstag då till exempel fartyg, som skulle föra dem bort från kriget, torpederades eller bombades.

Japan som stått på Tysklands sida höll ut längst och inte förrän de två atombomberna fällts över Hiroshima och Nagasaki gav landet upp.

För sjuttio år sedan, år 1955, sprängde Sovjetunionen sin första vätebomb på själva nyårsafton. En maktdemonstration i kalla krigets tecken. Warszawapakten bildades som motkraft mot Nato.

Världen hade börjat resa sig efter andra världskrigets fasor. I Sverige, liksom övriga världen, trodde man på framtiden. I USA öppnade den första McDonald-restaurangen. Elvis Presley gav sig ut på sin första landsomfattande turné och Disneyland invigdes.

I Sverige gick industrin bra och i Helsingborg

Ingers tankar



hade vi H55-utställningen där ny design av svenska produkter visades upp. En del svenskar begav sig till Mallorca på de första charterresorna dit. En flicka från Uppsala blev Miss Universum och det var en rekordvarm sommar.

1965

För sextio år sedan, år 1965, var det värsta köpruschen på börsen i Sverige sedan 1938. USA trappade upp konflikten i Indokina och skickade sina första trupper till Vietnam.

Vladimir Putin fyllde tretton och slogs på bakgården i Sankt Petersburg (Leningrad) och var så stökig att han fick vänta tre år på att bli antagen till Pionjärerna.

Här i Sverige blev Olof Palme kommunikationsminister. Neurosedynskandalen var ett faktum och AB Astra ställdes in för rätta i det första målet. IKEA:s runda varuhus vid Kungens kurva öppnades och inne i Stockholm city ägnade sig ungdomen åt hötorgskravaller. Industritillväxten var på topp i Sverige.

1975

För femtio år sedan, år 1975, lämnade USA Vietnam. Kärnkraften diskuterades flitigt här i Sverige, socialdemokrater och moderater drev igenom att ytterligare utbyggnad av den skulle ske.

Olof Palme kallade Francos regim i Spanien för **satans mördare**. Man blev varse att freonet hade en skadlig inverkan på atmosfären.

Vladimir Putin, 23 år gammal, hade skaffat sig juristutbildning med inriktning på internationell rätt och kunde då bli rekryterad till sovjetiska säkerhetstjänsten KGB där han sedan sysslade med kontraspionage och övervakning av utländska medborgare.

1985

För fyrtio år sedan, år 1985, valdes Michail Gorbatjov till generalsekreterare för det sovjetiska kommunistiska partiet. Vladimir Putin befann sig i Dresden där han vantrivdes med sitt uppdrag.

23 000 bönder i Sverige demonstrerade mot den rådande jordbrukspolitiken. Fotbollsvärlden drabbades av läktarbrand i brittiska Bradford och huliganbråk dödade många på Heyselstadion i Bryssel.

20 000 svenska statstjänstemän inom Tco-S strejkade. Sveriges riksdag beslutade avveckla kärnkraften till år 2010. Schengenavtalet undertecknades. Islamiska Jihad utförde attentat i Köpenhamn.

Det var kravaller i Kungsträdgården i Stockholm. Vid riksdagsvalet den 15 september behöll socialdemokraterna makten. Då kunde ingen ana att Sverige bara fem och en halv månad senare skulle få uppleva statsministermordet på Olof Palme och senare samma år (1986), följt av Tjernobykatakstrofen i april.

Då det svenska utlåningstaket för affärsbankerna avskaffades 1985 blev det en våldsam lånekarusell, främst på bostadsmarknaden. Året var det värsta i flyghistorien, ettusenniohundrafyrtioåtta människor dog i flygplansolyckor. Iran-Irak-kriget pågick för fullt (1980-1988).

1995

För trettio år sedan, år 1995, blev Finland, Sverige och Österrike medlemmar i EU. Flera europeiska floder svämmade över och la stora delar av Europa under vatten. Volvokoncernen gjorde den största vinsten någonsin för ett svenskt börsbolag.



Ingers tankar



Oklahoma-bombaren slog till i USA. Där, i USA, var Bill Clinton inne på sin andra period som president. Året innan, 1994, hade det vansinniga folkmordet i Ruanda ägt rum utan att övriga världen rörde ett finger.

Det var krig i Bosnien, Serbien-Hercegovina och Kroatien. Stureplans-morden ägde rum. Öresundsbron påbörjades. Det blev fred i forna Jugoslavien.

Vladimir Putin, som avgått ur säkerhetstjänsten 1992 efter den misslyckade KGB-stödda statskuppen mot Gorbatsjov, var nu sysselsatt med att göra karriär i Sankt Petersburg och Moskva i ett Ryssland som befann sig i fullständigt kaos.

2005

För tjugo år sedan, år 2005, var millenieskiftet sedan flera år lyckligt överståndet. Putin hade lyckats bli president i Ryssland redan i maj år 2000 och var nu inne på sin andra period som president.

Orkanen Gudrun drabbade norra Europa och i Sverige fälldes 75 miljoner kubikmeter skog. George W Bush installerades för sin andra period som USA:s president. Webbplatsen Youtube öppnades.

Det var terrordåd i London. Angela Merkel blev Tysklans första kvinnliga förbundskansler. Två år hade gått sedan mordet på vår utrikesminister Anna Lindh och den fruktansvärda tsunamikatastrofen inträffade året innan (julen 2004).

2015

För tio år sedan, år 2015, var Putin presidentskap inne på tredje perioden (vald 2012) efter fyra års taktiskt mellanspel som Rysslands premiärminister. Han gav sig in i Syrienkriget på Bashar al Assads sida, i Syrien härjade rebellgrupper och avrättade många människor. Året innan hade Putin annekterat Krim och nu anföll proryska separatister staden Mariupol i Ukraina.

Franska tidningen Charlie Hebdo utsattes för ett terrordåd och även Köpenhamn utsattes av terrorister. I USA var det sista året för Barack Obama på hans åttaåriga tid som president.

2025

Nu år 2025, är Putin fortfarande president (senast vald i mars 2024). 2020 fick han igenom en grundlagsändring i statsduman att han får sitta kvar som rysk president till 2036. Han lyckades ta död på sin främste kritiker Aleksej Navalny i februari 2024.

Under de senaste åtta åren har vi upplevt Donald Trump som president och vilken usel förlorare han visade sig vara när han besegrades av Joe Biden i förra presidentvalet.

Under de senaste fem åren har vi haft en världsomspännande pandemi som skördat ungefär 18,2 miljoner människoliv. Vi genomlider ett krig mitt i Europa, som snart pågått i tre år och som startats av Vladimir Putin med avsikt att utplåna Ukraina. I det kriget har flera hundra tusen dödats.



Ingers tankar



Israels krig mot Hamas är inne på sitt andra år och det palestinska folket har pressats till ett liv i svält och misär. Snart 35 000 Gazabor, mest kvinnor och barn, har dödats. Både ryska presidenten Vladimir Putin och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har nu arresteringsordrar utställda på sig av Internationella Brottmålsdomstolen ICC i Haag, båda anklagade för krigsbrott.

I det Stora landet i väster gör sig Donald Trump åter beredd att utöva sin makt över både USA och hela världen och att nu få möjlighet att hämnas på alla sina belackare. Han har samlat en brokig skara medhjälpare omkring sig som delar hans uppfattning i alla frågor. Upplagt för envælde, maktmissbruk och nya provningar.

I ovanstående nedslag i vår historia har bara ett axplock händelser kunnat återges. De positiva saker som ändå ägt rum bär var och en med sig som motvikt till allt elände vi genomlevt.

Med det här nyårskortet, som min mor fick som liten flicka i början av förra seklet, önskar jag alla

Gott Nytt År!

Må vi alla som befinner oss var och en på sin kälke, i den isbana som är livet, klara sig från vurpor och inte heller råka ut för andra missöden.

